

Lieve ouders, verzorgers en Colorkids,

20 maart 2020

Wat is de wereld opeens veranderd. Iedereen merkt op dit moment de gevolgen van het Corona virus. Daar is al heel veel over gezegd, je kan er veel over lezen op Social media, het journaal, de krant, echt overall! Er worden heel veel maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk mensen ziek worden. Scholen zijn dicht, de sportclubs, winkels, eigenlijk alles waar veel mensen bij elkaar komen. Dit is eigenlijk nog nooit gebeurd in Nederland, in ieder geval hebben wij het nog nooit meegemaakt en jullie ook niet. Dat kan een spannend gevoel geven of angst en misschien wel boosheid. Ook ongerustheid, wat gaat er allemaal gebeuren?

Het is ook nog nooit gebeurd dat de kerk dicht ging, tenminste het gebouw van de kerk. Maar nu dus wel, voor een periode. We komen even niet bij elkaar. Dat is heel jammer, want juist als je je niet fijn en onveilig voelt, wil je mensen opzoeken die je kunnen troosten, gerust kunnen stellen en even met je kunnen bidden.

Wat deed Jezus toen er paniek was? Lees eens in Marcus 4 over de storm op het meer. De discipelen waren allemaal in paniek, bang dat het schip zou zinken! En wat deed Jezus? Jezus sliep! Hoe kan dat? Toen Hij wakker werd gemaakt zei Hij: Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?

Jezus had een groot geloof, want Hij bracht veel tijd door met de Vader. Lees maar eens verhalen in de Bijbel over Jezus, heel vaak staat er dat Jezus de stilte zocht om te praten met Zijn Vader. Voordat Jezus de wereld in trok bracht Hij 40 dagen alleen in de woestijn door. Voordat Jezus werd gekruisigd was Hij bang. Daarom zocht Hij de stilte op in Getsemane en ging Hij praten met de Vader.

Er staat bijna 400 keer in de Bijbel dat je niet bang hoeft te zijn. Want God is altijd bij je. Bijna alle verhalen in de Bijbel gaan over mensen die samen met God onoverwinnelijk zijn en als ze bang zijn schuilen ze bij God. Dat mag je leren. Je mag gaan ontdekken dat God nooit weggaat, nooit op slot gaat, maar altijd luistert en altijd bij je is.

Als je nu veel tijd hebt, probeer dan eens een stil plekje te zoeken. Lees dan eens een mooi verhaal uit de Bijbel. En praat dan met de Vader. Je gaat Hem dan beter leren kennen en je zal merken dat Hij je gaat leren hoe je om mag gaan met angst, boosheid of je onveilig voelen. Dan merk je dat kerk zijn niet in een gebouw zit die op slot kan, maar dat het gaat om jouw vriendschap met God.

Dan gaat de Vader jou vullen met zijn vrede, rust en moed, zoveel dat je gaat overstromen! Zoveel dat je kan gaan uitdelen aan mensen die de Vader nog niet kennen. Als een helder licht in het donker mag jij gaan schijnen voor anderen die bang zijn, eenzaam of in paniek zijn. Bid voor deze mensen en vertel ze over Jezus, de Redder en het Licht van de wereld!

Jesaja 41:10 NBV

Wees niet bang, want Ik ben bij je,
vrees niet, want Ik ben je God.
Ik zal je sterken, Ik zal je helpen,
je steunen met Mijn onoverwinnelijke rechterhand.

Heel veel zegen!

Margriet en Nynke

Nu nog een paar mededelingen:

- Als je een leuke christelijke site wilt bekijken dan kun je naar: www.creatiefkinderwerk.nl
Matthijs Vlaardingerbroek verzorgt voor elke dag een mooie overdenking voor ouders en kinderen.
- Jacob Folkerts en Nynke en Margriet willen graag weten welke vragen jullie hebben. Stuur je vraag door naar kinderwerk@bethel.nl.
- Elke zondagochtend om 8:30 uur op Radio Smelne FM 106.5 is er een christelijk radioprogramma voor kids: Ben Zo Happy! Gepresenteerd door Nynke Joore.
- Wil je lekker dansen? Angela van Arendonk leert je leuke dansjes aan.
Ga naar: <https://www.youtube.com/channel/UCuiOhMtWY3n7UhVVA3yEc5Q>
- We zijn met iets nieuws bezig om nog wat meer van ons te laten horen, benieuwd?
We hopen jullie z.s.m. te informeren!

Tot gauw!!!