



Lieve kinderen, lieve ouders/verzorgers,

Ondertussen zijn we al in de derde week beland van deze bijzondere (en misschien soms ook best lastige) tijd. Afgelopen week hebben we kunnen genieten van de Bijbelverhalen die Nynke (en Albert, en Nienke) ons hebben verteld en konden we meer leren over hoe we dikke vrienden met God kunnen worden. Elke keer wanneer ik daar over nadenk, vind ik dat weer super bijzonder: God, de maker van de aarde, de zon, de sterren, de bomen, de dieren, de mensen, verlangt naar een relatie met mij! Hij vindt het geweldig wanneer ik met Hem praat, naar Hem luister en vooral: van Hem houd💞!

De komende periode staat er weer elke dag een klein filmpje voor jullie klaar. Even een momentje wat speciaal voor jou is. Even een kleine bemoediging en aanmoediging in jouw leven met Jezus. Zodat je weet dat wij, als kinderwerk aan je denken, maar vooral: zodat je weet dat Jezus je ziet, om je geeft en bij je is. De komende tijd heeft elk verhaal wat wordt verteld, te maken met Goede Vrijdag en Pasen. Over een paar weken vieren we dat Jezus Zijn leven heeft gegeven voor ons, Hij stierf maar Hij stond ook weer op uit de dood! Daar denken we aan en dat vieren we op Goede Vrijdag en met de Paasdagen!

In deze brief willen we jullie weer wat tips geven en een paar mooie knutselactiviteiten waarmee je aan de slag kunt.

Even praktisch:

De filmpjes kun je vinden op: <https://www.youtube.com/user/VBGBethel>

Elke dag aan het begin van de avond staat er een nieuw filmpje voor je klaar. Vervolgens kun je zelf kiezen of je nog iets van de activiteiten uit deze brief wilt gaan doen. Je kunt de activiteiten natuurlijk ook op een ander moment doen, de volgende dag ofzo. Deze brief is bedoeld tot en met tweede Paasdag, 13 april. Dinsdag 14 april starten we met een nieuwe serie. We horen graag hoe jullie de filmpjes (en deze brief) vinden, reacties mogen via de app naar 06 421 296 88.

Het thema van de komende periode is

God is oneindig trouw!

Deze keer krijgen jullie elke dag van Nynke een vraag waar jullie over na kunnen denken en waarover je misschien wel iets in je 'stille tijd' schriftje kunt schrijven of tekenen. Voor de ouders: het thema van de komende verhalen, komt uit het volgende filmpje:

<https://www.youtube.com/watch?v=8ferLlsvlml>

Het bekijken van dit filmpje (ook geschikt voor oudere kinderen) kan helpen om de vragen die we hebben bedacht, beter te begrijpen.

Dag 1:

Schepping: God wil graag relatie met Adam en Eva, Hij wil met hen (met ons) samenwerken maar dat gaat mis (zondeval), God komt met een plan om het te herstellen.

Vraag: Wat vind jij van God, in dit verhaal? Wat voor een soort 'persoon' zou Hij eigenlijk zijn?



Dag 2:

Het verbond met Noach

Vraag: God sluit een verbond met Noach. Wat moet Noach doen in dit verbond? Wat vertelt ons dit over hoe God is?

Dag 3:

Het verbond met Abraham

Vraag: Wie wil de partner zijn van Abraham? Welke beloften doet God Abraham? En wat moet Abraham hiervoor doen? Zou jij op die manier ook wel willen samenwerken met God?

Dag 4:

Het verbond met Israël

Vraag: God wil graag dat wij met Hem samenwerken en Hem presenteren (laten zien) op deze aarde. Wat hebben we daarvoor nodig? Hoe moeten we dit aanpakken?

Dag 5:

Het verbond met koning David

Vraag: God vraagt aan David of hij het volk wil leren goed en rechtvaardig te zijn, welke belofte krijgt David? Weet je ook wie die Koning is die iedereen op aarde zal zegenen?

Dag 6:

De intocht in Jeruzalem

Vraag: Alle verbonden waar we het in de vorige dagen over hebben gehad, zijn mislukt. Waar denk je dat dat door kwam? Wat is Gods reactie?

Dag 7:

Het laatste avondmaal

Vraag: Hoe zouden de discipelen terugdenken aan het laatste avondmaal toen Jezus net aan het kruis was gestorven?

Dag 8:

De voetwassing

Vraag: Hoe zou jij je voelen wanneer koningin Maxima jouw voeten wast? En wanneer Jezus jouw voeten wast?

Dag 9:

Witte donderdag: het verraad van Petrus

Vraag: Hoe zou Petrus zich gevoeld hebben toen de haan kraaide? Herken je dat, heb jij dat ook weleens? Wat is Jezus' reactie?

Dag 10:

Goede vrijdag: Jezus is voor ons aan het kruis gestorven

Vraag: Sterven aan een kruis is een hele nare manier om dood te gaan. Toch heeft Jezus hier zelf voor gekozen. Maar hoe zou het voor God zijn geweest, dat Jezus (Zijn Zoon) op deze manier moest lijden en sterven?

Dag 11:

Stille zaterdag:

Vraag: Vind jij het soms ook moeilijk om te wachten? Noem daar eens een voorbeeld bij? Hoe voelde je je toen?

Dag 12:

Eerste paasdag: De opstanding

Vraag: De discipelen wilden de vrouwen die kwamen vertellen dat Jezus leeft, eerst niet geloven. Zou jij hen wel direct hebben geloofd?

Dag 13:

Tweede paasdag: De Emmaüsgangers: de uitwerking van het nieuwe verbond: Gods Geest voor iedreen.

Vraag: Hoe denk je dat het kon dat de twee mannen Jezus eerst niet herkenden?

Liedjes:

Hosanna: <https://www.youtube.com/watch?v=zeemm8JUXu8>

Jezus, ik dank U: <https://www.youtube.com/watch?v=yDH2nNC3OLo&feature=related>

Halleluja Adonai: https://www.youtube.com/watch?v=IR_G2NDzKqU

Weet je 't al: <https://www.youtube.com/watch?v=zeemm8JUXu8>

Tienduizend redenen: <https://www.youtube.com/watch?v=e-UhikQVG5Q>

De steen is weg: <https://www.youtube.com/watch?v=CZr99MHs4FQ>

Liedje om te luisteren:

Als ik mijn ogen sluit:

<https://www.youtube.com/watch?v=Uc1aAFee6iY&list=PLOEWmHdRH3mxc4dayCOskFN8ViPYpYQC&index=2>

Knutselen:

- Met schilderstape wordt een kruis afgeplakt op een vel karton of canvas, je kunt hier nu vrij overheen schilderen of het papier met wasco vol kleuren. Wanneer je het schilderstape verwijdert, wordt het kruis zichtbaar.
- Hoe zou jij vieren dat Jezus weer levend werd?
Ontwerp een PAASZONDAGSFEEST, overleg met je ouders!
 - Bedenk wat je zou kunnen DOEN
 - Wat je zou kunnen ZEGGEN
 - Wat je zou kunnen ETEN
 - Wat voor een KLEDING jij er bij vindt passen....

Voor oudere kinderen:

Filmpje dat meer uitlegt over waarom Jezus voor ons stierf en wat dat allemaal gebracht:

<https://www.youtube.com/watch?v=3dEh25pduQ8>



Wie zijn dit?

1. 🧑🏻 🍎 🧠 🪦 🍷 🍷
2. 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
3. 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
4. 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
5. 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
6. 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
7. 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
8. 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
9. 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
10. 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
11. 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷

Onze zonden scheiden ons van God



Jezus is Gods enige oplossing



Vertrouw op Jezus en ga Hem volgen

