



23 april 2020

**Lieve kinderen, lieve ouders/verzorgers,**

Japie, Nynke en de andere vertellers zijn onvermoeibaar aan de slag geweest in de afgelopen weken! We hopen dat jullie er van hebben genoten om even dat momentje te pakken om gericht te zijn op Jezus en wat Hij ons wil vertellen.

De komende periode gaat het er allemaal wat anders uitzien, vanaf deze week zal er op zondags voorafgaand aan de livestream een Colorkids-moment zijn waarin we proberen aan te sluiten op het thema van de preek van Jacob. Deze momenten starten om 9.30 uur. Daarnaast blijven er op de andere dagen, met uitzondering van de zaterdag, filmpjes voor jullie klaarstaan. Dit laatste gaat in na de Meivakantie! Dat betekent twee weken geen filmpjes om 18.15 uur. Heel jammer, maar Japie en Nynke hebben best behoefte aan een beetje vakantie.

Nu eerst de drie zondagen die in en rond de Meivakantie vallen: 26 april, 3 en 10 mei zal Jacob verder gaan met de prekenreeks over Het Onze Vader.

Het is ons gebed dat deze filmpjes jullie bemoedigen en aanmoedigen in jullie leven met Jezus! En we willen jullie met deze filmpjes ook laten weten dat jullie belangrijk voor ons zijn en dat we jullie missen. In deze brief willen we jullie weer wat tips geven en een paar mooie knutselactiviteiten waarmee je aan de slag kunt.

Even praktisch:

De filmpjes kun je vinden op: <https://www.youtube.com/user/VBGBethel>

Vanaf 11 mei staan op de maandag tot en met de vrijdag aan het begin van de avond nieuwe filmpjes voor je klaar, behalve op zondag, dan kun je om 9.30 uur kijken. Vervolgens kun je zelf kiezen of je nog iets van de activiteiten uit deze brief wilt gaan doen. Je kunt de activiteiten natuurlijk ook op een ander moment doen, de volgende dag ofzo. Deze brief past bij de filmpjes van de zondagen 26 april, 3 mei en 10 mei. We horen graag hoe jullie de filmpjes vinden, reacties mogen naar 06 421 296 88 of [kinderwerk@bethel.nl](mailto:kinderwerk@bethel.nl)

Tijdens de komende drie zondagen willen we met elkaar nadenken over het 'Onze Vader'. Het 'Onze Vader' is het gebed dat Jezus ons zelf geleerd heeft, zie hiervoor Matheus 6: 9 – 13 en Lukas 4: 2 – 4.

**Liedjes om te luisteren en mee te zingen (dansen misschien wel!)**

<https://www.youtube.com/watch?v=P9DvDa5s21o>

<https://www.youtube.com/watch?v=9vSUmuyiQDE>

<https://www.youtube.com/watch?v=j8jI00UyoKU>

[https://www.youtube.com/watch?v=E6mlGkhn\\_c](https://www.youtube.com/watch?v=E6mlGkhn_c)

Via de volgende link is een leuk werkboekje te downloaden over dit mooie gebed:  
[https://www.123lesidee.nl/files/Werkboekje\\_Het\\_Onze\\_Vader.pdf](https://www.123lesidee.nl/files/Werkboekje_Het_Onze_Vader.pdf)

Je vindt er ook het gebed in wat makkelijker taal:

Lieve God,

**U bent onze Vader en U woont in de hemel.**

**Uw naam is heilig en wij prijzen die naam. U bent de koning!**

**Help mij om die dingen te doen waardoor de aarde steeds een beetje meer op de hemel gaat lijken.**

**Geef ons iedere dag wat wij nodig hebben.**

**Vergeef de fouten die ik maak. U vergeeft ons de fouten die wij maken, help ons om ook de fouten van anderen te vergeven.**

**Help mij om steeds de weg te gaan die goed is.**

**Wanneer er nare dingen om mij heen zijn, bescherm mij dan.**

**Alles is van U! U bent groot, machtig en bijzonder!**

**Uw liefde zal voor altijd en altijd blijven bestaan.**

**En zo is het! Amen!**

#### **Om over na te denken:**

Zondag 26 april gaat Jacob meer vertellen over de bede: 'Heilige is Uw Naam'. Hoe kunnen wij de naam van Jezus heiligen? Waar we bij het kinderwerk aan moesten denken is dat we nu te maken hebben met het corona-virus. Corona betekent 'kroon' maar wij willen dit virus natuurlijk helemaal niet een kroon geven. We zeggen weleens: de griep heerst, maar dat klopt natuurlijk niet: Jezus is de Koning, Hij heerst! Laten we met elkaar gericht zijn op Jezus, onze Koning, en een kroon maken voor Hem! Ideeën hiervoor vind je bijvoorbeeld:

<https://www.mamaliefde.nl/blog/kroon-knutselen-driekoningen-koningsdag>

of kijk aan het eind van dit document voor een voorbeeld.

**Lees ook eens Jesaja 62: 3 een profetie die al vooruit kijkt naar de komst van Jezus: Je zal zo mooi zijn als een sierlijke kroon in de hand van de Heer, als een koninklijke tulband in de hand van je God.**



