

# WIJ ZULLEN **BOUWEN** VOOR DE HEER



*Maar ik antwoordde: 'De God van de hemel zal ons helpen.  
Wij, zijn knechten, zullen de muur herbouwen.'*

# PROGRAMMA

## Locatie: de Lounge

- Zondag 6 sept.: *In de ochtenddiensten start van de gebedsweek vanuit Nehemia 1: Belijdenis van zonde, bidden en vasten om te slagen*
- Maandag 7 sept.:  
06.00-07.00 *gezamenlijke bidstond*  
07.00-22.00 *gelegenheid voor gebed*  
19.00-20.00 *gebed met en voor kinderen, tieners en jeugd*
- Dinsdag 8 sept.:  
06.00-07.00 *gezamenlijke bidstond*  
07.00-22.00 *gelegenheid voor gebed*  
19.00-20.00 *gebed door en voor huiskringen, onderwijs, programmateam en diensten*
- Woensdag 9 sept.:  
06.00-07.00 *gezamenlijke bidstond*  
07.00-22.00 *gelegenheid voor gebed*  
19.00-20.00 *gebedswandeling door ons gebouw voor alle taakgroepen*
- Donderdag 10 sept.:  
06.00-07.00 *gezamenlijke bidstond*  
07.00-22.00 *gelegenheid voor gebed*  
19.00-20.00 *gebed voor gemeentezorg en financiën*
- Vrijdag 11 sept.:  
06.00-07.00 *gezamenlijke bidstond*  
07.00-22.00 *gelegenheid voor gebed*  
19.00-20.00 *gebed voor de leiding van onze gemeente, beheer en communicatie*
- Zondag 13 sept.: *In de ochtenddiensten terugblik en afsluiting van de gebedsweek vanuit Nehemia 13: Gebeden om reiniging van zonden; met opdragen van alle gebeden*  
19.30-21.00 *Lofprijssavond*

# INLEIDING

---

## **Wij zullen bouwen voor de Heer** (naar Nehemia 2:20)

Het Bijbelboek Nehemia is een geschiedenis van bouwen en bidden. Het centrale thema is de herbouw van de muren van Jeruzalem onder leiding van Nehemia. Voortdurend staan door heel het boek heen gebeden van Nehemia. Ze herbouwen de puinhopen in opdracht van de Heer en weten zich in alles ook afhankelijk van de hulp en bescherming van de Heer. Ook wij zijn in onze gemeente aan het bouwen voor de Heer, niet letterlijk met stenen en balken, maar geestelijk met preken, onderwijs voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen, kringenwerk, pastorale gesprekken, boekenuitleen, zending, techniek, enzovoort. Ook in ons land hebben we dit jaar te maken met puinhopen door de coronacrisis. Daarom weten wij ons nu temeer afhankelijk van de hulp en bescherming van de Heer. Juist nu is het voor ons belangrijk om de Heer te danken dat Hij dezelfde is als toen en om te bidden om Zijn leiding en zegen voor het nieuwe seizoen. Dat kun je alleen doen, thuis of onderweg, dat kun je ook samen met anderen doen, bij iemand thuis of in ons gebouw. In dit boekje staan de tijden van gebedsmomenten in deze gebedsweek en weer veel gebedsonderwerpen van alle taakgebieden. We roepen u en jou op om ook het komende halfjaar voor deze onderwerpen te blijven bidden. Zodat ons bouwen voor de Heer vrucht mag dragen voor Hem: “De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaars, zullen opstaan en gaan bouwen” (Nehemia 2:20 HSV).

# BELIJDENIS VAN ZONDE

*Memoires van Nehemia, de zoon van Chachalja.*

*In de negende maand van het twintigste regeringsjaar van koning Artaxerxes van Perzië bezocht Chanani, een van mijn broers, mij terwijl ik in het paleis in Susa was. Hij was met nog enkele mannen uit Juda gekomen. Ik informeerde naar de omstandigheden in Jeruzalem en hoe het ging met de Judeeërs die uit ballingschap waren teruggekeerd naar Jeruzalem. 'Zij verkeren in grote moeilijkheden,' antwoordden mijn bezoekers. 'De stadsmuur van Jeruzalem ligt nog steeds in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan.' Toen ik dat hoorde, ging ik zitten en barstte in tranen uit. Dagenlang was ik diepbedroefd. Ik weigerde te eten en bad voortdurend tot de God van de hemel. 'Ach Here, God van de hemel,' bad ik. 'O grote en ontzagwekkende God. U, die uw beloften houdt en uw goedheid toont aan wie U liefhebben en uw geboden gehoorzamen. Luister toch naar mijn gebed! Zie toch dat ik dag en nacht tot U bid voor uw volk Israël. Ik belijd dat wij tegen U hebben gezondigd. Ook mijn familie en ik hebben gezondigd, want wij hebben de geboden die U ons door uw knecht Mozes hebt gegeven, niet gehoorzaamd. Denk toch aan wat U tegen Mozes hebt gezegd: 'Als u zondigt, zal Ik u over verschillende landen verspreiden. Maar als u naar Mij terugkeert en zich nauwkeurig houdt aan mijn geboden, dan zal Ik u terugbrengen naar Jeruzalem, waar u ook bent. Want Jeruzalem is de plaats waaraan Ik mijn naam heb verbonden en die Ik voor u heb uitgekozen om er te wonen.' Wij zijn toch uw dienaren, het volk dat U door uw grote kracht hebt verlost! Ach Here, luister toch naar mijn gebed! En hoor naar de gebeden van de anderen die U van harte eren! Help mij als ik straks naar de koning ga. Ik wil hem om een gunst vragen, laat hij mij welgezend zijn.' Ik was namelijk degene die altijd de wijn voor de koning inschonk.*

# BIDDEN EN VASTEN OM TE SLAGEN

## ZONDAG 6 SEPTEMBER

*Nehemia 1:1-11*

Nehemia is in dienst van de koning van Perzië. Daar hoort hij van zijn broer dat Jeruzalem zo'n 90 jaar na de ballingschap nog steeds in puin ligt en dat het niet goed gaat met de inwoners van Judea. Zijn reactie is overweldigend: drie maanden lang huilt en rouwt hij, gaat hij vasten en bidden. Hij roept God aan en doet intens schuldbelijdenis van de zonden van zijn volk. In deze tijd van gebed heeft er ook een plan vorm gekregen in zijn hart. Hij bidt dat de Heer aandachtig naar zijn gebed wil luisteren en hem wil laten slagen in zijn plan.

Hoe bewogen ben ik met de geestelijke situatie in Nederland? In onze gemeente? In mijn woonplaats? Laten wij God vragen om Zijn plannen in ons hart te leggen voor dit nieuwe seizoen. 'Heer, hoe wilt U dat ik omga met hoe het ervoor staat? Wat wilt U dat ik kan bijdragen aan de geestelijke herbouw van onze gemeente? Van mijn eigen geestelijk leven? "Ach Heer, God van de hemel, machtige en ontzagwekkende God, U die uw beloften nakomt en trouw bent aan ieder die U liefheeft en doet wat U gebiedt, luister aandachtig en zie hoe uw dienaar dag en nacht tot U bidt..." (Nehemia 1:5-6 NBV)

*In de ochtenddiensten start van de gebedsweek vanuit Nehemia 1:*

*Belijdenis van zonde, bidden en vasten om te slagen*



# SCHIETGEBEDJE

*Vier maanden later, op een dag in de eerste maand, reikte ik de koning zijn wijn aan. Hij vroeg mij: 'Waarom kijkt u zo somber? U bent toch niet ziek? U ziet eruit alsof u verdriet hebt.' Ik werd doodsbang, maar antwoordde: 'Och majesteit, zou ik niet verdrietig zijn als de stad waar mijn voorouders zijn begraven, is verwoest en haar poorten zijn verbrand?' 'Wat zou u dan willen?' vroeg de koning. Na een stil gebed tot de God van de hemel antwoordde ik: 'Als het uwe majesteit behaagt en u mij uw gunst wilt tonen, stuur mij dan naar Juda. Dan ga ik de stad van mijn voorouders herbouwen!' De koning antwoordde, terwijl de koningin naast hem zat: 'Hoelang zal uw reis duren? Wanneer zult u terug zijn?' Ik noemde hem een bepaalde tijd en hij gaf mij zijn toestemming! Ik vroeg hem nog een gunst: 'Als het uwe majesteit behaagt, geef mij dan brieven mee voor de gouverneurs in het gebied ten westen van de Eufraat. Dan zullen zij mij ongehinderd door hun gebied naar Juda laten reizen. En geef mij alstublieft ook een brief voor Asaf, de koninklijke houtvester, met de opdracht mij hout te geven voor dakbalken, voor de poorten van de vesting bij de tempel, voor de stadsmuren en voor een huis voor mijzelf.' De koning deed wat ik had gevraagd, want God hielp mij.*

# OM HULP

# MAANDAG 7 SEPTEMBER

*Nehemia 2:1-8*

Nehemia is bij de koning. Deze merkt dat hij somber is en vraagt hem wat er aan de hand is. Als Nehemia de problemen in Jeruzalem heeft uitgelegd, vraagt de koning “Wat is dan je wens?” Nu komt het erop aan. Zal de koning hem terwille zijn en hem toestemming geven om de plannen, die God in zijn hart heeft gelegd, voor zijn volk uit te kunnen voeren? Voordat Nehemia de koning antwoordt geeft, bidt hij in zichzelf tot God (vers 4). Een kort gebed van een seconde. We noemen dat een schietgebedje. ‘Heer, help!’ Zo kun je bij alles bidden, je afhankelijkheid tot God uiten. Zoals Paulus schrijft: Bid onophoudelijk (1Tess.5:17). Soms bid je maandenlang voor iets, zoals Nehemia in hoofdstuk 1, soms is er maar ruimte voor een heel kort gebedje, zoals hier. Beide is belangrijk! Schiet je gebeden maar af tot God, dat raakt Zijn hart: Hij wil graag dat we Hem in alles van ons dagelijks leven betrekken. We mogen Hem alles vragen in Jezus’ Naam en daarbij zoeken naar Zijn wil. Dan zullen we ook steeds meer Zijn aanwijzingen ontdekken over hoe we kunnen bouwen voor Hem. Ieder voor zich en samen als gemeente. Tot Zijn eer en geleid door Zijn Geest.

*06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond*

*07.00-22.00 u gelegenheid voor gebed*

*19.00-20.00 u gebed met en voor kinderen, tieners en jeugd*



## KINDERWERK

- Bid voor de omschakeling naar online diensten voor kinderen. Voor verschillende leeftijden willen we na de zomer starten met verschillende programma's online. Graag gebed voor goede muziekteams, sprekers, techniekapparatuur, techniek mensen en inspiratie. Dat er eenheid en dienstbaarheid is in deze teams.
- Bid voor creativiteit in denken ten behoeve van de programmering.
- Bid voor wijsheid en inzicht voor Margriet en Nynke in de nieuwe situatie, dat zij goed kunnen schakelen in hun denken en mensen mee kunnen nemen in de nieuwe visie.
- Bid voor de kinderen, dat ze een goede relatie hebben met Jezus en keuzes blijven maken voor Hem.
- Bid voor kinderen die Jezus nog niet kennen, dat zij een ontmoeting mogen hebben met Hem, misschien wel door de onlinediensten heen.
- Bid voor ouders, dat zij het belang zien om hun kinderen bij de Heer te brengen en dat ze hier wijsheid en inzicht voor krijgen.
- Bid voor het BE1 weerbaarheidsprogramma in de kerk met max 100 kids met de 1,5 meter.



## TIENERWERK

- Dank voor de trouwe inzet van de vele vrijwilligers in het tienerwerk.
- Dank voor de BE1-thema's over identiteit en weerbaarheid, die pre-tieners en tieners enorm helpen in hun dagelijks leven.
- Dank voor de nieuwe Youth Alpha groep die in januari is gestart.
- Dank voor zoveel verschillende activiteiten waardoor wij veel tieners kunnen bereiken met het evangelie.
- Dank voor de 35 tienerkringen die opgestart zijn.
- Dank dat Square weer georganiseerd kan worden.
- Dank voor de honderden tieners die wij mogen onderwijzen en die Jezus willen volgen.
- Bid voor Square van 13-16 mei, voldoende medewerkers, financiën en programma.
- Bid voor voldoende vrijwilligers (tienerkringleiders, medewerkers X-stream, Square etc).
- Bid dat tieners staande mogen blijven in hun geloof, ondanks alles wat er op hen af komt.
- Bid dat tieners hulp durven te vragen als er nood is.
- Bid voor voldoende vrijwilligers: door de huidige corona situatie is het moeilijk om nieuwe kringleiders te werven. Laten we bidden dat gemeenteleden die hart hebben voor tieners gaan opstaan en contact zoeken met de leiders binnen het Tienerwerk
- Nu wij nog steeds niet samen kunnen komen als gemeente is er veel creativiteit en wijsheid nodig om de tieners te kunnen bereiken.
- De tieners krijgen veel te verwerken. Laten we bidden voor standvastigheid en rust in deze onrustige tijd.

## JONGERENWERK

- Bid voor al de jongeren binnen onze gemeente, dat ze op mogen groeien en bloeien in het geloof. Dat ze vanuit hun diepe relatie met de Here Jezus , levenskeuzes zullen maken die Hem blij maken. Dat ze als Christen kunnen blijven staan in deze maatschappij.
- Bid voor de jeugd die wekelijks gaan evangeliseren door sport. Dat deze sport community in samenwerking met Athletes in Action mag groeien in diepte en in aantal!
- Bid dat de jongeren in deze tijd hun geloof behouden en juist meer van Hem mogen gaan zien en ervaren!
- Bid voor de jongeren die eenzaam zijn en geen veilige thuissituatie hebben!
- Bid voor de jongeren dat ze motivatie en discipline mogen ontvangen om hun op God te richten en blijven richten, zeker in deze tijd.

# VERTROUWEN

*Maar nu kwam ik ermee voor de dag: 'U kent de trieste omstandigheden waarin wij verkeren,' zei ik, 'Jeruzalem ligt in puin en de poorten zijn verbrand. Laten wij de stadsmuur herbouwen, zodat wij niet langer deze schande hoeven te dragen!' Ik vertelde hun van het verlangen dat God mij in het hart had gegeven en hoe het gesprek met de koning was verlopen. De mannen zeiden: 'Goed! Wij zullen u helpen de muur te herbouwen!' Vol ijver gingen zij aan de slag.*

*Toen Sanballat, Tobia en de Arabier Gesem van mijn plan hoorden, lachten zij ons uit en zeiden spottend: 'Wat gaan jullie doen? Tegen de koning in opstand komen?' Maar ik antwoordde: 'De God van de hemel zal ons helpen. Wij, zijn knechten, zullen de muur herbouwen, maar u hoort in Jeruzalem niet thuis, u kunt hier van oudsher geen rechten laten gelden.'*

# OP GOD

## DINSDAG 8 SEPTEMBER

*Nehemia 2:17-20*

Zodra Nehemia in Jeruzalem is aangekomen, onderzoekt hij de situatie daar. Dan deelt hij dat met de leiders en vertelt hij hoe God hem beschermd heeft en welke plannen Hij in zijn hart gelegd heeft. Dit bemoedigt hen en ze pakken het werk voortvarend aan. Maar zodra hun tegenstanders dat vernemen, proberen die hen te ontmoedigen. Nehemia laat duidelijk blijken, dat hij vertrouwt op de hulp en leiding van God. Wat een prachtig voorbeeld! In het boek Nehemia komen we nog veel meer tegenstand tegen de herbouw tegen, van buiten en ook intern. Zeer herkenbaar, ook wij ondervinden altijd weer tegenstand tegen het bouwen aan Gods werk: van buiten de gemeente, van anderen in de gemeente en ook vanuit onszelf. De satan probeert altijd op diverse manieren om ons te ontmoedigen, ons ervan te weerhouden Gods werk te doen. Hij gebruikt daarbij vooral andere mensen en onze eigen zwakheden. Wat dat betreft is hij niets veranderd en werkt hij altijd op dezelfde manieren. Laat je niet ontmoedigen! Heb vertrouwen op de Heer, dat is precies de inhoud van het woord geloven. Juist als het moeilijk gaat, als we het soms niet zien zitten. Zeg met Nehemia: “De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen” (Nehemia 2:20 HSV).

*06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond*

*07.00-22.00 u gelegenheid voor gebed*

*19.00-20.00 u gebed door en voor huiskringen, onderwijs,  
programmeerteam en diensten*



## KRINGEN EN ONDERWIJS

- Dank voor 140 volwassen-kringen, waaronder 10 focus-kringen, waarvan de meesten erg goed functioneren.
- Dank dat de kringen plaatsen zijn waar naar elkaar omgekeken wordt, waar liefde gedeeld wordt en veel voor elkaar gebeden wordt.
- Dank voor de 15 vrijwilligers van onze gemeente die dit nieuwe seizoen met veel enthousiasme en toewijding les zullen geven op een cursus.
- Dank voor de praktische cursussen die dit seizoen gegeven zullen worden, waarmee leden en gasten ondersteuning krijgen in hun dagelijkse leven met de Heer.
- Bid dat de kringen en de cursussen dit nieuwe seizoen live door kunnen gaan.
- Bid dat door onze kringen meer en meer de onderlinge betrokkenheid mag groeien, waarin de leden omkijken naar elkaar en elkaar helpen waar mogelijk.
- Bid voor groei van het aantal leden dat trouw de kringen bezoekt.
- Bid voor meer kringen en meer toegewijde kringleiders.
- Bid om wijsheid voor de ontwikkeling van het kringenbeleid.
- Bid voor zichtbaarheid van ons als christenen in onze omgeving, hoe we aanstekelijke christenen kunnen zijn.
- Bid voor de Bijbelstudie op het AZC in Burgum.
- Bid voor groei in verlangen naar vorming als kind van God door onderwijs.
- Bid om veel opgaven voor de cursussen die begin oktober van start gaan.
- Bid voor de mogelijkheid van aanbieden van digitale cursussen, om zo meer mensen te bereiken met uitleg van Gods woord.

- Bid voor de cursus van Al Massira, waar leden aan mee kunnen doen, over hoe je mensen uit met name de Arabische wereld mee kunt nemen om het het evangelie van Jezus te leren kennen.
- Bid voor de cursus over Jezus in de Torah, die dit najaar gegeven wordt.
- Bid voor de cursus voor teamleiders over verbindende communicatie.

## **PROGRAMMATEAM EN DIENSTEN**

- Bid voor al de komende diensten in het komende seizoen. Dat Gods grootheid door de sprekers heen zal spreken. Dat mensen naar ziel, geest en lichaam aangeraakt zullen worden door Gods Woord en Geest. Dat we Gods grootheid mogen zien in de zondagse diensten!
- Dank voor Corry Doornbos, het nieuwe hoofd Programmateam.
- Bid voor al de ontwikkelingen om de diensten via internet en de sociale media te verspreiden. Dat ze hier wijsheid en inzicht in zullen hebben.
- Bid voor het dienstenteam dat elke woensdagochtend bijeenkomt om de diensten voor te bereiden. Dat ze Gods wijsheid, leiding, inzicht en creativiteit zullen ervaren.

# GEBED OM

*Sanballat werd vreselijk kwaad toen hij hoorde dat wij de muur aan het herbouwen waren. Ja, razend was hij! Hij dreef de spot met ons en lachte ons uit, waar zijn vrienden en het Samaritaanse leger bij waren. 'Wat denken die Judeeërs wel dat ze aan het doen zijn? Zij kunnen er niets van,' zei hij spottend. 'Denken ze dat dit karwei in één dag is geklaard, dat ze daar offers kunnen brengen? Kijk eens! Zelfs die oude stenen uit het puin proberen zij opnieuw te gebruiken!' Tobia, die naast hem stond, deed er nog een schepje bovenop: 'Als er maar een vos over die muur loopt, stort hij al in!' Toen bad ik: 'O God, hoor toch hoe wij worden uitgelachen! Laat hun spot op hun eigen hoofd terechtkomen, laat hen gevangen worden weggevoerd naar een vreemd land! Vergeef hun hun zonde niet, maar onthoud wat zij hebben misdaan. Want zij maken U belachelijk door ons, die de muur herbouwen, te bespotten.' Uiteindelijk was de muur klaar tot de helft van zijn oorspronkelijke hoogte. Er was heel hard aan gewerkt.*

# GERECHTIGHEID

## WOENSDAG 9 SEPTEMBER

*Nehemia 3:33-38*

De tegenstand wordt groter en heftiger. In Nehemia 3:33-37 NBV (in de NBG en HSV 4:1-6) staan uitdrukkingen als woede, ergernis, spot, verachting, hoon, misdaden en belediging. Dat liegt er niet om! Wat kan het dan moeilijk zijn om vol te houden, om het bijltje (de troffel, de hamer of vul maar in) er niet bij neer te gooien. Dan komt bij ons allemaal wel eens de neiging om te stoppen met onze bediening, om niet meer te getuigen, om niet meer naar de samenkomst te gaan... Maar juist dan gaat Nehemia weer bidden: “Hoor, onze God...!” En dan vraagt hij in vs.36-37 om een heftig ingrijpen van God. Hij roept God aan om in te grijpen, om rechtvaardig te handelen en recht te doen aan de situatie. Overal waar onrecht gebeurt, mogen ook wij de Heer aanroepen om gerechtigheid, om rechtvaardig ingrijpen van God in die situatie. Dit is ook de bedoeling van David bij zijn gebed in Psalm 139:19-22, de verzen van deze prachtige Psalm die wij meestal overslaan. Vandaar dat David dan ook eindigt met de woorden: “Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is” (Psalm 139:23-24).

*06.00-07.00 gezamenlijke bidstond*

*07.00-22.00 gelegenheid voor gebed*

*19.00-20.00 gebedswandeling door ons gebouw voor alle taakgroepen*





## ZENDING

- Dank en bid dat de naam van de Here Jezus groot zal worden gemaakt over de hele wereld en dat de heilige Geest over ons komt en ons - Bethelleden - kracht geeft om van de Here Jezus te getuigen in ons eigen dorp, in onze provincie, in Nederland, in Europa en tot aan de uiteinden van de aarde.
- Dank en bid voor al de zendingswerkers (lange en korte termijn) van de gemeente. Dat ze Gods liefde en leiding mogen ervaren in hun werk in hun gastland. Voor bescherming, gezondheid en Gods voorziening, vreugde en visie. Liefde voor de mensen waaronder ze werken.
- Dank en bid voor al de kinderen van onze zendingswerkers die in een ander land en andere cultuur opgroeien. Dat zij zich daar thuis en veilig mogen voelen. Dat zij een relatie met de Here Jezus zullen opbouwen.
- Dank en bid voor alle Thuisfrontteams van de zendingswerkers, zij vertegenwoordigen de zendingswerkers hier in Nederland en helpen in de zaken die nodig zijn. Dat zij enthousiast het werk voor de zendingswerkers kunnen doen. Dat er een optimale communicatie is met de zendingswerker.
- Dank en bid voor de aandacht voor zendingswerkers binnen de huiskringen. Dat de huiskringen een leuk contact hebben met de zendingswerkers en dat ze er voor elkaar mogen zijn!
- Dank en bid voor het kernteam van het zendingswerk. Dat ze Gods wijsheid, creativiteit en leiding mogen ervaren om een levendig, bruisend zendingswerk in de gemeente te creëren.

- Dank en bid voor het OM Project in Pakistan. Dat zij door evangelisatie en maatschappelijke hulp de mensen in de provincie Sanghar mogen bereiken. Bid voor Salim en Tehmina Niamat. Zij leiden dit project en zijn zendingswerkers van onze gemeente. Bid ook voor een goede communicatie met Pakistan.
- Dank en bid voor alle particuliere zendingsinitiatieven binnen de gemeente.
- Bid voor de voorbereidingen van de zomeracties naar Myanmar en Malawi.
- Dank en bid dat we gemeentebreed een warm hart voor zending hebben.
- Bid voor de zendingswerkers nu Covid 19 de wereld zo veranderd heeft. Dat ze de leiding en bescherming van de Heilige Geest ervaren in het werk wat ze doen.

## **MUZIEK**

- Dank voor de inzet van de teams, muzikanten en zangers die zo flexibel zijn geweest afgelopen tijd.
- Dank voor creativiteit die opgekomen is.
- Dank voor nieuwe liederen.
- Dank voor de onderlinge verbondenheid.
- Bid voor het blijven bouwen aan sterke teams komend seizoen.
- Bid voor het vinden van nieuwe muzikanten en zangers op plekken waar het echt nodig is.
- Bid voor de leiders, voor wijsheid, kennis en inzicht.

- Bid dat we snel onze bediening weer mogen oppakken in het aanbedding leiden in de samenkomsten.
- Bid voor nieuwe liederen die de gemeente mogen dienen.
- Bid voor creativiteit om toch in ontwikkeling te blijven.
- Bid voor creatieve oplossingen om elkaar te blijven ontmoeten en samen muziek te maken.
- Bid specifiek voor het kernteam van Muziek: Willemien, Marinka, Henk Jan en Heine.
- Bid dat God het verlangen om Hem te kennen nog meer vergroot.

## **TECHNIEK**

- Bid dat we inzicht en wijsheid mogen ontvangen en krijgen voor het houden en verbeteren van de livestream.
- Bid voor de gezinnen die achter alle medewerkers staan die elke zondag de dienst verzorgen.
- Dank de Here God voor de rijkdom aan materialen die we binnen Bethel hebben om mensen op een eigentijdse manier over de Here Jezus te vertellen. (Beamers, TV – schermen, camera's, geluidsboxen etc).

- Bid daarnaast ook dat de materialen heel lang mee mogen gaan, omdat de meeste apparaten tweedehands zijn. In Deuteronomium 29: 5 staat dat door de zegen van de Here, de kleren en schoenen die de Israëlieten in de woestijn aanhadden niet versleten of kapot gingen. Bid dit ook voor de apparaten. De ze niet kapot gaan of verslijten.
- Dank de Here dat door goede techniek, wij de mogelijkheid hebben om in de zondagse diensten contact te hebben met mensen over de hele wereld.
- Techniek ondersteunt de vele manieren van de verkondiging van het Woord. Bid de Here God om de zegen over alle aspecten van de techniek (camerawerk, lichten, geluid, schermen etc, etc).
- Dank de Here God voor de medewerkers van de techniek. Ook bij techniek zijn er meer mensen nodig. Bid voor meer medewerkers.

# GEBED OM

*Sanballat, Tobia, de Arabieren, Ammonieten en Asdodieten hoorden dat het herstel van Jeruzalems muren vorderde en de bressen zich begonnen te sluiten. Hierdoor raakten zij buiten zichzelf van woede. Zij smeedden een samenzwering en waren van plan Jeruzalem aan te vallen en paniek te zaaien. Maar wij baden tot onze God en wegens het dreigende gevaar lieten wij de muren dag en nacht bewaken. Enkele leiders zeiden: 'Onze werklieden zijn aan het eind van hun krachten. Het is onbegonnen werk al dat puin alléén te verwijderen!' Ondertussen hadden onze vijanden het plan ons onverwacht te overvallen en te vermoorden om zo het werk te verhinderen. Maar telkens kwamen er Judeeërs die tussen onze vijanden woonden, bij ons en zij waarschuwden ons wel tien keer voor wat zij tegen ons van plan waren. Daarom plaatste ik wachtposten uit elke familie op het laagstgelegen gedeelte van het terrein achter de muur. Deze mannen waren bewapend met zwaarden, speren en bogen. Nadat ik de hele situatie in ogeschouw had genomen, zei ik tegen de leiders en het volk: 'Wees niet bang! Denk aan de Here, die groot en ontzagwekkend is. Vecht voor uw volk, uw vrouw en kinderen en uw huis!' Onze vijanden hoorden dat wij op de hoogte waren van hun samenzwering en begrepen dat God hun plan had verijdeld. Nu konden wij allemaal weer aan de slag gaan. Iedereen ging weer terug naar zijn eigen werk. Zodra u alarm hoort blazen, snel naar mij moet komen, onze God zal Zelf voor ons strijden.'*

# BESCHERMING

## DONDERDAG 10 SEPTEMBER

*Nehemia 4:1-9,14*

Naarmate het werk vordert, wordt de tegenstand nog heviger. Er is nu zelfs sprake van samenspanning, aanvallen en doden. Met maar één doel: het werk voor de Heer stopzetten. Je hoort de werkers al uitgeput klagen: “Het lukt ons nooit!” (Neh.4:4). Nog meer dan tevoren wordt er dan gebeden om bescherming. Tegelijk wordt de wapenrusting letterlijk in de hand gehouden, om zo alert te zijn zodra de vijand aanvalt. De toepassing voor ons staat in Efeziërs 6:11-18, dat wij de geestelijke wapenrusting aan moeten doen om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel (vs.12), om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden (vs.13). Ook mooi te lezen hoe Paulus daarna de oproep doet: “Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen” (vs.18). Bidden om leiding en bescherming. Wij hebben dat allemaal voortdurend nodig. Juist daar waar we het even niet zien zitten, wanneer het extra moeilijk gaat, als we veel tegenstand ervaren. Net als Nehemia mogen ook wij elkaar helpen en oproepen: “Wees niet bang, denk aan de grote en geduchte Heer” (Neh.4:8). Hij maakt praktische afspraken met de werkers, hoe ze zichzelf kunnen verdedigen in tijden van aanval van de tegenstanders. En dan eindigt hij met de heerlijke constatering: “Onze God zal voor ons strijden” (Neh.4:14).

*06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond*

*07.00-22.00 u gelegenheid voor gebed*

*19.00-20.00 u gebed voor gemeentezorg en financiën*



## GEMEENTEZORG

- Dank dat de functie voor Hoofd Gemeentezorg weer is ingevuld door Tjallina den Heijer
- Dank voor de vele vrijwilligers die zich inzetten.
- Dank voor de goede sfeer in het team en onder de medewerkers. Er is harmonie en eenheid, er is passie.
- Dank dat het mogelijk is om zorg te bieden waar nodig, dat er mensen beschikbaar zijn, dat er een gebouw (Care Corner) is en financiën. Dat er programma's, materialen en dergelijke zijn waar we gebruik van kunnen maken om mensen te ondersteunen.
- Bid voor Care Corner, dat dit niet alleen zal voorzien in materiële nood maar ook een plek zal zijn voor mensen met geestelijke armoede. Dat Care Corner een plaats mag zijn van Ontmoeting, een plek waar Jezus' woorden handen en voeten krijgen. De werkplaats in de kerk.
- Bid dat alle medewerkers binnen Gemeentezorg de gaven en talenten die zij gekregen hebben, optimaal kunnen inzetten en daarvoor gezondheid en kracht ontvangen.
- Bid voor De Wegwijzers. Bid voor Andries, Coby en hun gezin persoonlijk. Vooral voor gezondheid en een plek om te wonen, een thuis. Bid voor een plaats waar ze hun werk/dromen kunnen uitvoeren.

- Bid voor de budgetcoaches, dat zij wijsheid ontvangen voor het begeleiden van mensen in financiële nood. Bid ook voor de mensen die in deze nood verkeren, die door alle omstandigheden hun werk zijn kwijtgeraakt of op een andere manier in een crisis terecht zijn gekomen.
- Bid voor Nieuw Leven, voor volharding en voor de mensen die het programma volgen. Dat zij groei en herstel vinden waar ze naar op zoek zijn. Dat er weer een nieuwe stroom gestart kan worden in oktober.
- Bid voor de ouderen in de gemeente en vooral voor hen die zich eenzaam voelen of met de gebreken kampen die bij het ouder worden komen. Dat zij in hun ouderdom nog vrucht mogen dragen en zich daar naar uitstrekken.
- Bid voor de zieken in de gemeente, lichamelijk of psychisch. Dat zij gezondheid mogen ontvangen, maar bovenal op God gericht blijven.
- Bid voor de mensen die rouwen en verdriet hebben, mensen die kwijtgeraakt zijn wat hun zo dierbaar was. Dat zij hun troost mogen vinden bij de Hemelse Vader.
- Bid voor huwelijk en gezin. Wat God zo mooi bedoeld heeft kan soms zo moeizaam zijn. Denk hierbij ook aan mensen die zo graag een partner hadden willen hebben of ongewenst kinderloos zijn.



## FINANCIËN

- Dank dat we kunnen terugzien op een heel goed financieel jaar 2019.
- Dank dat we hierdoor achterstallig onderhoud kunnen uitvoeren.
- Dank dat door de livestream diensten op internet ook niet leden giften geven voor het gemeentewerk.
- Dank dat de eerste 5 maanden in 2020 de collecte opbrengsten zeer positief zijn ondanks de corona crisis.
- Dank dat er tevens gasten zijn die een maandelijkse machtiging voor een bijdrage afgeven.
- De maandelijkse bijdragen aan de gemeente blijft iets achter t.o.v. de begroting 2020.
- Door de crisis zien we wel een verlaging van de maandelijkse bijdragen - ons gebed is dat we ondanks deze crisis het jaar financieel goed kunnen afsluiten.
- Bid dat het aantal leden dat niet financieel bijdraagt aan de gemeente aanzienlijk mag dalen, zodat ook zij in hun eigen leven mogen gaan ervaren dat geven/delen je leven met Hem verrijkt.

# GEBED OM

*Op een keer begonnen de bewoners van het platteland, mannen zowel als vrouwen, te protesteren tegen hun rijke medeburgers. Sommige bewoners hadden namelijk niet genoeg voedsel voor hun kinderen. Andere bewoners hadden hun akkers, wijngaarden of huizen moeten verpanden om aan geld voor voedsel te komen. Weer andere bewoners hadden geld moeten lenen om belasting te kunnen betalen en als onderpand hadden ze hun akkers en wijngaarden moeten afstaan. 'Wij zijn toch hun broeders en onze kinderen zijn toch niet minder dan die van hen,' protesteerden zij. 'Maar wij moeten onze kinderen als slaaf verkopen om aan geld te komen. We hebben zelfs al enkele dochters als slavin verkocht. Maar we kunnen hen niet terugkopen, want onze akkers en wijngaarden zijn ook aan die lui verpand.'*

*Toen vervolgde ik: 'Wat u doet, is niet goed. U moet eerbied hebben voor God. Wat zullen onze heidense vijanden van ons zeggen? Ook wij, mijn broeders en ik, hebben deze mensen geld en voedsel geleend. Laten wij hun die schuld kwijtschelden. Geef hun vandaag nog hun akkers, wijngaarden, olijfbomen en huizen terug. En zie af van betaling van rente over geleend geld, van koren, nieuwe wijn of olijfolie.' Ze stemden toe en zeiden: 'Wij zullen doen wat u zegt. We beloven dat wij alles zullen teruggeven en geen geld of goederen meer zullen vorderen.' In aanwezigheid van de priesters liet ik hen zweren dat zij hun beloften zouden nakomen. Toen schudde ik de zakken van mijn mantel leeg en zei: 'Zo zal God iedereen leegschudden die zich niet aan deze afspraak houdt, God zal hem uit zijn huis zetten en zijn bezittingen verbeurd verklaren.' Het hele volk riep 'Amen' en loofde de Here. En iedereen hield zich aan zijn woord.*

*O mijn God, vergeet niet wat ik allemaal voor dit volk heb gedaan en zegen mij ervoor.*

# ONZELFZUCHTIGHEID

## VRIJDAG 11 SEPTEMBER

*Nehemia 5:1-5,9-13,19*

De grootste vijand voor het doen van Gods werk is zelfzucht. Gericht zijn op eigen verlangens en begeerten, uit zijn op eigen winst en bezit gaat lijnrecht in tegen de zelfopofferende liefde die God van ons vraagt. Dat egoïsme zit in ons allemaal, het is de kern van onze ‘oude mens’, wie wij zijn zonder God. In Nehemia 5 worden hiervan allerlei uitwassen beschreven. Dit ondermijnde het volk van binnenuit. Vandaar dat Nehemia als hun leider allerlei maatregelen neemt om een einde aan de verschillende vormen van uitbuiting te maken. Ook geeft hij zelf het goede voorbeeld, door zijn eigen salaris in te zetten voor het volk en als gouverneur geen hoge vergoedingen te eisen (Neh.5:14-18). Hij roept de leiders op: “Heb toch, bij alles wat u doet, ontzag voor onze God” (Neh.5:9). Zo roept de Heer ook ons allen op om uit ontzag voor Hem agapè-liefde te geven: liefde waardoor je steeds weer iets van jezelf mag opofferen voor anderen. En dat is tegengesteld aan zelfzucht. Dit is wat Jezus bedoelde met: “Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde... Verzamel schatten in de hemel... Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn” (Matteüs 6:19-21). Laten we bidden dat ook wij onze zelfzucht op mogen geven, waar die ons belemmert om de Heer te volgen en anderen tot zegen te zijn. Dan mogen ook wij met Nehemia bidden: “Mijn God, reken mij ten goede aan, wat ik voor dit volk heb gedaan” (Neh.5:19).

*06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond*

*07.00-22.00 u gelegenheid voor gebed*

*19.00-20.00 u gebed voor de leiding van onze gemeente,  
beheer en communicatie*



## LEIDING VAN DE GEMEENTE

- Dank voor Jacob Folkerts, Jur Zandbergen en Jacob Visser, voor bescherming van hen en hun families, voor wijsheid, kracht en sterkte om de gemeente te leiden.
- Bid voor wijsheid en inzicht bij het management team. Dat zij op een liefdevolle, Bijbels verantwoorde manier op aanvallen van de wereld, met betrekking tot onze ethische keuzes, reageren.
- Dank dat de leiding en de gemeente echt bij het Woord van God blijft. Bid dat we in leven in totale overgave aan de Here Jezus Christus!
- Dank en bid voor de eenheid bij de oudsten, taakgroep leiders en de gemeente en dat de Heilige Geest doorgaat met zijn onbegrensde en ondoorgroendelijke werk! Dat we vol vreugde en rust Zijn werk mogen doen.
- Dank God voor al de vrijwilligers binnen Bethel, die de Here God dienen door hun trouwe toewijding aan Hem!
- Bid dat we onderling verbonden blijven nu we niet kunnen samenkomen.
- Bid voor onze relatie met de Heer, dat we trouw worden en blijven.
- Bid voor de Bethel livestream en online, voor een goede inhoud en kwaliteit, voor verlangen om weer bij elkaar te kunnen komen.
- Bid voor het einde van COVID-19, dat we weer kunnen starten van diensten voor oud en jong.
- Bid dat we weer kunnen starten met doordeweekse ontmoetingen, studies en dergelijke.

## **BEHEER**

- Dank voor Rob v.d. Broek, hij heeft de eerste kuren voor zijn kanker doorstaan en de resultaten lijken positief te zijn. Bid voor zijn genezing.
- Dank dat de gemeente, ondanks de Corona maatregelen, gewoon door lijkt te gaan, ook zonder de samenkomsten.
- Bid voor een spoedige hervatting van onze samenkomsten in het gebouw.
- Bid voor gezondheid van de teamleiders, vrijwilligers en hoofden van de diverse afdelingen.

## **COMMUNICATIE**

- Bid voor de opbouw van het nieuwe online media team en dat iedereen op de juiste plek zijn taken kan/mag uitvoeren.
- Bid dat we de juiste ondersteuning mogen bieden aan alle taakgroepen ter versterking van hun koers in het seizoen 2020 / 2021.
- Bid dat we met de juiste communicatiemiddelen mensen mogen bereiken die de Heer nog niet kennen.
- Bid dat de Bethelapp een middel mag blijven zijn om de gemeente dichterbij te laten zijn en elkaar te kunnen vinden.
- Bid voor het maken van het BethelMagazine en dat dit ondersteunend mag zijn in het gemeente zijn.
- Bid voor de strijd die ervaren wordt bij het maken van het BethelMagazine.

- Bid voor de gehele taakgroep communicatie in het vinden van rust in de soms piekbelasting qua werk.
- Bid voor de mensen die zich kwaad uiten op online media en daarin anderen kwetsen.
- Dank U Heer dat U ons de mogelijkheid geeft om mensen online te bereiken om Uw naam te kunnen uitspreken.
- Dank voor de nieuwe leden in ons team en dat we daarmee online beter kunnen functioneren.
- Dank dat er middelen zijn om mensen te bereiken op moeilijke plekken.
- Dank dat U ons gebruikt met al onze gaven die we van U ontvangen hebben.
- Dank voor alle vacatures die gevuld zijn door leden met geweldige gaven.
- Dank dat er zoveel prachtige mensen samen met U de mooiste dingen voor elkaar krijgen.
- Dank voor het team BethelMagazine dat door schrift en beeld mooie bladen heeft mogen uitbrengen en ondanks de terugkerende strijd steeds weer zijn doel mag bereiken.
- Dank voor de rijkdom die U onze gemeente heeft gegeven waardoor we bijzondere dingen kunnen doen.

# LOFPRIJS OM WIE

*De andere Leviëten, Jesua, Kadmiël, Bani, Chasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja en Petachja zeiden: 'Sta op en loof de Here, uw God, want Hij leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid! Onze God is veel groter dan wij ooit kunnen beseffen of onder woorden brengen. Prijs God:*

*U alleen bent God. U hebt de hemel, de aarde en de zeeën gemaakt met alles wat daar leeft. U bent degene die aan alles leven schenkt, en alle engelen in de hemel aanbidden. U bent de Here, de God die Abram hebt uitgekozen. U hebt hem uit Ur der Chaldeeën gehaald en hem de nieuwe naam Abraham gegeven. Omdat U zag dat hij trouw was, hebt U met hem een verbond gesloten. U beloofde dat hij en zijn nakomelingen voorgoed het land zouden krijgen van de Kanaänieten, Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Jebusieten en Girgasieten. En U hebt gedaan wat U had beloofd, want U houdt U altijd aan uw woord. Ook hebt U de ellendige omstandigheden gezien waarin onze voorouders in Egypte verkeerden en hun wanhoopskreet gehoord toen zij aan de Rietzee stonden. Voor de ogen van de farao en het Egyptische volk hebt U grote tekenen en wonderen gedaan. Want U wist hoe wreed zij uw volk behandelden. Door uw onvergetelijke daden hebt U grote bekendheid gekregen. U liet het water van de zee uiteengaan, zodat uw volk over het droge naar de overkant kon trekken! Daarna vernietigde U zijn achtervolgers in de diepe zee: zij zonken als een steen in de golven! Overdag leidde U onze voorouders met een wolkkolom en 's nachts met een vuurkolom. Zo wisten zij welke weg zij moesten nemen.*

# GOD IS EN WAT HIJ DOET

## ZATERDAG 12 SEPTEMBER

*Nehemia 9:5-13*

Na de herbouw van de muren van Jeruzalem vindt er ook vernieuwing van de geestelijke muren van de inwoners plaats. In dit hoofdstuk wordt het verbond tussen God en Zijn volk vernieuwd. Er wordt lang voorgelezen uit het Woord van God en er wordt veel tijd genomen om schuld te belijden. Maar in de verzen 5-13 wordt juist ook opgeroepen om God te prijzen om Wie Hij is en om wat Hij in de loop van de geschiedenis van Zijn volk voor hen gedaan heeft. Het is goed om steeds weer onder woorden te brengen hoe heerlijk Hij is en wat we allemaal met Hem hebben meegeemaakt. Hij is een God die voor ons zorgt en ons helpt in moeilijke tijden, daar kunnen we Hem niet genoeg voor danken en prijzen. In vers 32 wordt van God gezegd: “U die Zich trouw houdt aan het verbond,” ondanks de ongehoorzaamheid van het volk, beschreven in de verzen 16-18 en 26-30. Die trouw van God uitte zich in grote liefde en genade (vers 31). Daarom ondertekenen de leiders van het volk in hoofdstuk 10 een oorkonde van toewijding aan de Heer. Voor ons een voorbeeld en aansporing om onszelf ook steeds weer toe te wijden aan de Heer, ook al bekrachtigen we dit niet letterlijk met een handtekening. We mogen dat Hem met ons hele hart beloven, en dat samen in gebed uitspreken: Heer, hier zijn wij; ook al hebben we dingen fout gedaan, we willen onszelf opnieuw aan U wijden, U dienen en volgen. We geven onszelf opnieuw aan U, met ons hele hart en ziel.





# GEBEDEN OM

*In die tijd werd het volk voorgelezen uit de wetten van Mozes. Zij ontdekten daarin de bepaling dat Ammonieten en Moabieten zich niet bij de gemeenschap van God mochten aansluiten. De reden van dit verbod was dat zij destijds het volk Israël geen gastvrijheid hadden betoond. Zij hadden zelfs iets veel ergers gedaan: zij hadden Bileam gehuurd om Israël te vervloeken, maar onze God had de vervloeking in een zegen veranderd. Meteen nadat deze regel was voorgelezen, werden alle vreemdelingen uit de bijeenkomst verwijderd.*

*Enige tijd voor deze gebeurtenis had de priester Eljasib voor zijn vriend Tobia een prachtig vertrek in een van de voorraadkamers laten inrichten. Eljasib was aangesteld als beheerder van de voorraadkamers in de tempel. Vroeger werd die kamer gebruikt als opslagruimte voor spijsoffers, wierook, schalen en ook voor de tienden van het koren, nieuwe wijn en olijfolie. Volgens een bepaling van Mozes was dit alles bestemd voor de Levieten, zangers en poortwachters. De priesters ontvingen andere speciale bijdragen. Toen Eljasib dat deed, was ik niet in Jeruzalem, maar in Babel. In het tweeëndertigste regeringsjaar van koning Artaxerxes was ik namelijk teruggekeerd. Later kreeg ik opnieuw toestemming naar Jeruzalem te reizen. Bij mijn aankomst in Jeruzalem hoorde ik iets verschrikkelijks: Eljasib had voor Tobia een kamer in het tempelcomplex ingericht! Ik was hevig verontwaardigd en smeedte alle spullen van Tobia de kamer uit. Ik gaf opdracht de kamer grondig schoon te maken en liet daarna de tempelschalen, spijsoffers en de wierook terugzetten.*

# REINIGING VAN ZONDEN

Ook hoorde ik nog iets anders: de Levieten hadden niet ontvangen wat hun wettelijk toekwam! Daarom waren zij en de zangers die de erediensten behoorden te leiden, teruggegaan naar hun eigen akkers. Onmiddellijk riep ik de leiders ter verantwoording. 'Waarom wordt de tempel aan zijn lot overgelaten?' zei ik boos. Toen liet ik alle Levieten terugroepen en droeg hun hun eigenlijke taak weer op. Daarna begonnen de mensen uit Juda, net als vroeger, het tiende deel van hun koren, nieuwe wijn en olijfolie naar de voorraadkamers van de tempel te brengen. Ik gaf de priester Selemja, de geestelijk leider Sadok en de Leviet Pedaja de verantwoordelijkheid voor het beheer over de voorraadkamers. Ik stelde Chanan, de zoon van Zakkur, de zoon van Mattanja, aan als hun helper. Deze vier mannen stonden als zeer betrouwbaar bekend. Het was hun taak de ingekomen bijdragen eerlijk te verdelen onder de Levieten.

O God, vergeet al het goede niet dat ik gedaan heb voor uw tempel en de eredienst.

In die tijd zag ik dat sommige Judeeërs op de sabbat in de wijnpersen werkten. Zij haalden ook vruchten koren binnen op hun ezels en lieten hun ezels wijn, druiven, vijgen en andere producten dragen. Zij wilden ze die dag in Jeruzalem verkopen. Ik kwam hiertegen openlijk in verzet. Enkele mannen uit Tyrus die in Jeruzalem woonden, boden vis en andere waar te koop aan op de sabbat en er waren mensen die het kochten! Toen vroeg ik de leiders van Juda: 'Waarom schendt u de sabbat? Herinnert u zich niet meer dat uw vaders dit ook hebben gedaan en dat onze God daarom al die ellende over ons en onze stad heeft laten komen? Moet ons volk nog strenger worden gestraft, omdat u toestaat dat de sabbat wordt ontheiligd?'

Ik bepaalde dat vanaf dat moment de stadspoorten moesten worden gesloten zodra het vrijdagavond donker werd. En ze mochten pas weer geopend worden wanneer de sabbat voorbij was. Ik liet de poorten bewaken door een paar van mijn dienaren. Zo wilde ik voorkomen dat op de sabbat koopwaar Jeruzalem kon binnenkomen. De handelaars en de andere kooplui overnachtten een- of tweemaal buiten Jeruzalem. Maar toen zei ik dreigend: 'Waarom overnacht u daar bij de muur? Als dat nog één keer voorkomt, laat ik u arresteren!' Dat was de laatste keer dat zij er op de sabbat waren. Daarna gaf ik de

*Leviëten opdracht de reiniging te ondergaan en de poorten te bewaken, zodat niemand meer de sabbat kon schenden. O God, vergeet ook deze goede daad niet! Heb medelijden met mij, want U bent goed en liefdevol!*

*In diezelfde tijd zag ik dat enkele Judeeërs waren getrouwd met vrouwen uit Asdod, Ammon of Moab. Veel van hun kinderen spraken alleen de taal van Asdod of een of andere vreemde taal, maar kenden geen woord Judees. Daarom riep ik ook deze Judeeërs ter verantwoording, vervloekte hen, sloeg enkelen en trok hun haren uit. Ik liet hen bij God zweren dat zij en hun kinderen nooit met niet-Judeeërs zouden trouwen. 'Was dit niet precies de aanleiding voor de zonde die koning Salomo beging?' riep ik uit. 'Er was op de hele wereld geen vorst zoals hij en God hield veel van hem en maakte hem koning over heel Israël. Maar toch brachten vreemde vrouwen hem ertoe afgoden te aanbidden. Denkt u dat wij u zullen toestaan in dezelfde zonde te vervallen? U bent God ongehoorzaam geweest door met vreemde vrouwen te trouwen!'*

*Een van de zonen van Jojada, de zoon van de hogepriester Eljasib, was een schoonzoon van de Chroniet Sanballat. Daarom joeg ik hem de tempel uit.*

*O God, vergeet niet dat zij het priesterschap en de plechtige beloften van de priesters en de Leviëten hebben ontheiligd.*

*Zo zuiverde ik ons volk van alle vreemde invloeden en droeg de priesters en Leviëten ieder hun eigen taak op. Ik zorgde er ook voor dat het hout voor het altaar op vaste tijden werd geleverd en dat men het eerstgeboren vee en de opbrengst van de eerste oogst naar de tempel bracht. O God, vergeet mijn goede daden niet.*

## ZONDAG 13 SEPTEMBER

*Nehemia 13:1-31*

Nadat Nehemia weer een aantal jaren bij de koning in Babylon is geweest om daar zijn werk uit te oefenen, keert hij terug naar Jeruzalem. Dan blijkt daar in tussentijd van alles weer misgegaan te zijn: ruimtes van de tempel worden voor andere doeleinden en zelfs voor vijanden gebruikt, op sabbat wordt gewerkt, er zijn huwelijken met ongelovigen gesloten. Nehemia moet tegen alles weer optreden en orde op zaken stellen. Daarbij bidt hij steeds om leiding en bevestiging van de Heer: “Mijn God, denk aan alles wat ik heb gedaan; laten de goede daden die ik heb verricht voor de tempel van mijn God en voor de eredienst, niet worden uitgewist” (vers 14); “Mijn God, denk ook hierom aan mij, en wees met mij begaan in uw grote goedgunstigheid” (vers 22); “Vergeet niet, mijn God, dat zij en de Levieten het priesterschap en het priesterlijk verbond dat u met hen hebt gesloten, te schande hebben gemaakt” (vers 29); en “Reken het mij, mijn God, ten goede aan” (vers 31). Ook wij mogen bidden om reiniging van zaken die fout gegaan zijn, en orde op zaken stellen waar dat nodig is. Laten we daar vrijmoedigheid voor nemen, zoals Nehemia dat deed! En laten we daarbij ook de Heer aanroepen om zijn grote goedgunstigheid en genade. Want Hij is nu dezelfde God als toen.

*19.30-21.00 Lofprijavond (in de Fontein)*

