

A glowing lightbulb is the central focus, emitting a warm, golden light. Overlaid on the lightbulb is the word 'Schtijn' in a large, elegant, cursive script. The background is dark and out of focus, with some bokeh light spots.

Schtijn

Gebedsweek
16-23 januari 2022

In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

(Johannes 1:4-5 NBV21)

PROGRAMMA

Zondag 16 januari

In de ochtenddienst start gebedsweek.

Maandag 17 januari

06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond
19.00-20.00 u gebed voor Kinderwerk,
Financiën en Beheer en Dienstverlening

Dinsdag 18 januari

06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond
19.00-20.00 u gebed voor kringen, Onderwijs,
Programma en Communicatie

Woensdag 19 januari

06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond
19.00-20.00 u gebedswandeling voor Zending
en de leiding van onze gemeente

Donderdag 20 januari

06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond
19.00-20.00 u gebed voor Gemeentezorg, Muziek en Techniek

Vrijdag 21 januari

06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond
19.00-20.00 u gebed voor Tiener- en Jongerenwerk

Zaterdag 22 januari

09.00-12.00 u Gebed/gebedswandelingen in eigen buurt of dorp

Zondag 23 januari

In de ochtenddiensten afsluiting van de gebedsweek

De ochtend- en avondbidstonden zijn in de Lounge of in de Binnenkamer.

In het Woord was leven
en het leven was het licht voor de mensen.
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis
heeft het niet in haar macht gekregen.

(Johannes 1:4-5 NBV21)



ZONDAG 16 JANUARI

In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

(Johannes 1:4-5 NBV21)

Jezus is het Woord dat eeuwig leven bracht bij ons op aarde. We hebben net Kerstfeest gevierd: door Zijn komst naar deze wereld is herstel van onze relatie met God de Vader mogelijk. Kerstfeest is het feest van het Licht: Jezus kwam als het Licht dat schijnt in onze geestelijke duisternis. Door geloof in Hem klaart op wat duisternis is in ons leven. De Heilige Geest brengt dat aan het licht, maakt ons dat in ons hart duidelijk. Dat kan eerst heel confronterend zijn. Bovenstaand Bijbelvers spreekt van een spanningsveld: de strijd tussen licht en duisternis. De duisternis heeft geprobeerd om het Licht in haar macht te krijgen, te doven. Maar dat is niet gelukt! Het Licht heeft overwonnen. Daarom kan dat Licht voluit schijnen in deze wereld, in onze gemeente, in ons hart. Daarover gaat het thema van deze gebedsweek. Lees en bid elke dag mee, koester je in het Licht en laat het steeds tot je eigen hart doordringen. Dan kunnen wij ook volop schijnen tot Zijn eer.

In de ochtendienst start gebedsweek.



*J*ezus nam opnieuw het woord.
Hij zei: "Ik ben het licht voor de wereld.
Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis,
maar heeft licht dat leven geeft."

(Johannes 8:12 NBV21)

MAANDAG 17 JANUARI

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: “Ik ben het licht voor de wereld.

Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.”

(Johannes 8:12 NBV21)

Jezus heeft verschillende ‘Ik ben’-uitspraken gedaan, Johannes vertelt er wel acht in zijn evangelie. Daarmee vereenzelvt Jezus Zich met Jahweh, de Ik ben (Exodus 3:14). Een van die uitspraken is wat hierboven staat: Ik ben het licht voor de wereld. Daarmee bedoelt Hij licht in geestelijk opzicht. Geestelijke duisternis is wat de gevolgen zijn van zonde in ons innerlijk: angst, moedeloosheid, zorgen, haat, jaloezie, wrok, boosheid, enzovoort. Door Zijn vergeving kan dat allemaal verdwijnen. En Hij wil ons helpen om niet meer gebukt te gaan onder die gevolgen van de zonde: hoe meer licht er komt, hoe minder duisternis er is! Dat bedoelt Hij dan ook met de woorden “Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis.” En nog mooier is wat Hij daarna zegt: diegene “heeft licht dat leven geeft” - eeuwig leven, Goddelijk leven. In dat Licht is geen plek meer voor duisternis, voor zonde of de gevolgen daarvan. Zo mag Jezus steeds meer schijnen in ons dagelijks leven.

06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond

*19.00-20.00 u gebed voor Kinderwerk, Financiën en
Beheer & Dienstverlening*

KINDERWERK

- Bid voor de kinderen, dat ze een goede relatie hebben met Jezus en keuzes blijven maken voor Hem.
- Bid dat de ouders Gods wijsheid en inzicht zullen ontvangen om de kinderen op te voeden in het geloof.
- Bid voor het Kinderwerk dat ze meer wegen vinden om de kinderen te bereiken.
- Bid voor wijsheid en inzicht voor Margriet en Nynke in de steeds wisselende situaties, dat zij goed kunnen schakelen in hun denken en mensen mee kunnen nemen in hun visie.
- Bid voor kinderen die Jezus nog niet kennen, dat zij een ontmoeting mogen hebben met Hem, misschien wel door de onlinediensten heen.
- Bid dat we weer snel bij elkaar mogen komen in de gemeente.
- Bid voor de gezinnen dat ze met elkaar Jezus zoeken en de kinderen door hun ouders heen Jezus (beter) leren kennen.
- Bid voor bescherming van de gezinnen, dat er voldoende draagkracht en flexibiliteit is om door deze tijd heen te komen. Dat de ouders zich gedragen voelen door de Heer en wijsheid en inzicht krijgen.
- Bid dat er ruimte komt om ook livestreamdiensten te verzorgen voor kinderen; dat er voldoende medewerkers komen om dit mogelijk te maken.
- Bid voor de kinderen, dat zij niet bang zijn of zich onveilig voelen, maar dat er mensen om hen heen zijn die vertellen over de veilige armen van Jezus.

FINANCIËN

- Dank dat we in de voortgang van onze financiële positie een enorme zegen ervaren.
- Dank dat we gezegend zijn met al de mensen die trouw hun bijdrage geven.
- Dank dat we ons ook erg gezegend voelen met een aantal bijzondere eenmalige giften van zowel leden als gasten.
- Bid voor 2022: het blijft toch om de vinger aan de pols te houden voor wat betreft ontvangsten en uitgaven.
- Bid voor het realiseren van de financiële doelstellingen van alle taakgroepen.
- Bid dat de Heer de gemeenteleden blijft zegenen, zodat zij de gemeente weer kunnen zegenen.
- Bid voor de financiële actie die gepland staat in het begin van 2022. Bid dat we als gemeente financieel gezond zijn, zodat we het evangelie kunnen blijven uitdragen.

BEHEER EN DIENSTVERLENING

- Dank dat wij geen calamiteiten hebben gehad afgelopen jaar.
- Dank dat er voldoende financiële middelen waren om alles te onderhouden ondanks de coronaperiode.
- Dank dat er voldoende vrijwilligers waren die zich ingezet hebben ondanks de coronaperiode, zodat wij veel van de diensten en vergaderingen hebben kunnen laten doorgaan.
- Dank voor onze teamleiders in diverse afdelingen die zich volop ingezet hebben.
- Bid voor de zieken in de afdelingen van Beheer en Dienstverlening.
- Bid dat er voldoende animo en motivatie mag blijven bij onze vrijwilligers.
- Bid dat dit jaar weer velen ons gebouw mogen bezoeken en een blijvende indruk van Gods liefde mogen voelen en meenemen.
- Bid dat de Heer een haag van bescherming om ons gebouw heen zet, zodat er geen calamiteiten zullen zijn.



*J*ullie zijn het licht voor de wereld.
Een stad die op een berg ligt, kan niet
verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan
om hem vervolgens onder een korenmaat
weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard,
zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.
Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen,
zodat zij jullie goede daden kunnen zien
en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

(Matteüs 5:14-16 NBV21)

DINSDAG 18 JANUARI

Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

(Matteüs 5:14-16 NBV21)

Gister lazen we dat Jezus het Licht is voor de wereld, vandaag lezen we dat wij het licht voor de wereld zijn. Dat is geen tegenstelling: wij geven het licht van Jezus door. Hoe meer we gericht zijn op Jezus en hoe meer we Hem Heer laten zijn in ons dagelijks leven, hoe meer Hij schijnt in ons en door ons heen. Dat kan niet onopgemerkt blijven, dat zien mensen aan ons. Daarom worden we ook vergeleken met een stad op een berg, die kun je niet verbergen, die zie je overdag en vooral 's nachts al van ver liggen. Over het verbergen van het licht gaat ook het volgende voorbeeld: een lamp zet je niet onder een korenmaat, een soort emmer om graan af te meten. Daar is die emmer niet voor bedoeld. En die lamp is bedoeld om het hele huis te verlichten, de meeste huizen bestonden toen uit één kamer. En dan zegt Jezus erbij dat Zijn licht zichtbaar wordt door onze goede daden, wat we doen voor anderen. Laat de mensen om ons heen die maar zien, zodat ze God daarvoor prijzen en danken!

06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond

19.00-20.00 u voor kringen, Onderwijs, Programmteam,

Diensten en Communicatie

KRINGEN EN ONDERWIJS

- Dank dat de kringen plaatsen zijn waar naar elkaar omgekeken wordt, waar liefde gedeeld wordt en veel voor elkaar gebeden wordt.
- Bid dat door onze kringen meer en meer de onderlinge betrokkenheid mag groeien, waarin de leden omkijken naar elkaar en elkaar helpen waar mogelijk.
- Bid voor groei van het aantal leden dat trouw de kringen bezoekt.
- Bid voor de kringleiders.
- Bid dat de kringen in deze tijd creatief mogen zijn in het contact houden met elkaar.
- Bid voor zichtbaarheid van ons als christenen in onze omgeving, hoe we aanstekelijke christenen kunnen zijn.
- Bid om wijsheid voor de ontwikkeling van het kringenbeleid.
- Dank voor de 12 vrijwilligers van onze gemeente die dit voorjaar met veel enthousiasme en toewijding les zullen geven op een cursus.
- Dank voor de praktische cursussen die dit seizoen gegeven zullen worden, waarmee leden en gasten ondersteuning krijgen in hun dagelijkse leven met de Heer.
- Bid dat de kringen en de cursussen dit voorjaar live door kunnen gaan en goed kunnen opstarten.
- Bid voor groei in verlangen naar vorming als kind van God door onderwijs.
- Bid voor de Bijbelstudie op het AZC in Burgum.
- Bid om veel opgaven voor de cursussen die de komende weken van start gaan.
- Bid voor de ontwikkeling van digitale en gemengd live/digitale cursussen.

PROGRAMMA

- Bid voor al de komende diensten in het komende seizoen. Dat God door de sprekers heen zal spreken. Dat mensen naar ziel, geest en lichaam aangeraakt zullen worden door Gods Woord en Geest. Dat we Gods grootheid mogen zien in de zondagse diensten.
- Bid voor al de ontwikkelingen om de diensten via internet en de sociale media te verspreiden. Dat ze hier wijsheid en inzicht in zullen hebben.
- Bid voor het dienstenteam dat elke woensdagochtend bijeenkomt om de diensten voor te bereiden. Dat ze Gods wijsheid, leiding, inzicht en creativiteit zullen ervaren.
- Bid voor de gastsprekers. Dat zij instrumenten zijn van de Here God en Zijn Woord in volle waarheid zullen uitdragen.
- Bid voor Corry Doornbos. Zij is hoofd van deze taakgroep. Door de steeds veranderende regels met betrekking tot de diensten, heeft zij – en haar team – het ontzettend druk en moeten de plannen steeds weer aangepast worden. Bid voor kracht, wijsheid en Gods leiding.

COMMUNICATIE

- Bid voor de juiste ondersteuning die we mogen bieden aan alle taakgroepen in het komende jaar 2022.
- Bid voor de juiste communicatiemiddelen, zodat we mensen mogen bereiken die de Heer nog niet kennen.

- Bid voor de kanalen zoals YouTube, dat deze tot ondersteuning zijn in het gemeente zijn.
- Bid voor de Bethelapp, dat zij een middel blijft om de gemeente dichtbij te laten zijn en elkaar te vinden.
- Bid voor het maken van het BethelMagazine; dat dit ondersteunend is in het gemeente zijn.
- Bid voor de strijd die ervaren wordt bij het maken van het BethelMagazine.
- Bid voor de vacatures binnen de taakgroep zodat we ons werk met voldoende mensen kunnen dragen.
- Bid voor de mensen die zich kwaad uiten op de online media en daarin anderen kwetsen.
- Dank voor de bemoedigende mails die we van broers en zussen binnenkrijgen.
- Dank voor de mogelijkheden die God geeft om mensen online te bereiken om Zijn woord te verkondigen.
- Dank voor de middelen die er zijn om mensen te bereiken op moeilijke plekken.
- Dank voor het feit dat God ons gebruikt met al onze gaven die we van Hem ontvangen hebben.
- Dank dat er zoveel prachtige mensen, samen met Hem, de mooiste dingen voor elkaar krijgen.
- Dank voor alle broers en zussen binnen de taakgroep Communicatie die zich inzetten voor de gemeente.
- Dank voor de rijkdom die God onze gemeente heeft gegeven waardoor we bijzondere dingen kunnen doen.



Doe alles zonder morren en tegenspreken,
opdat u zuiver en smetteloos bent,
onberispelijke kinderen van God te midden van
een verdorven en ontaarde generatie,
waartussen u schittert als sterren aan de hemel.

(Filippenzen 2:14-15 NBV21)

WOENSDAG 19 JANUARI

Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel.

(Filippenzen 2:14-15 NBV21)

Hier worden wij vergeleken met sterren die schitteren aan de hemel. Hoe meer zuiver en smetteloos we zijn, hoe helderder we stralen. Dat we wonen te midden van een verdorven en ontaarde generatie, is duidelijk. Dat zien we dagelijks op het nieuws en om ons heen. Juist daarom is het zo belangrijk dat we als onberispelijke kinderen van God leven, zodat onze burens en collega's niets op ons hebben aan te merken. Want dat zou het licht dat we willen verspreiden, alleen maar meer en meer doven ... En dan noemt Paulus als voorbeeld dat we alles wat we doen, moeten doen zonder morren en tegenspreken. Ik kom de laatste tijd regelmatig mopperende christenen tegen, die het niet eens zijn met dit en zich ergeren aan dat. Het is goed te beseffen dat Paulus dit schrijft terwijl hij gevangen zit, hij had enkele jaren huisarrest onder bewaking van Romeinse soldaten. En toch schrijft hij in deze brief over blijdschap, vriendelijkheid en dankbaarheid (Fil. 4:4-6). Weer een paar manieren om Christus' licht te verspreiden. Doe je mee?

06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond

19.00-20.00 u gebedswandeling voor Zending en de leiding van onze gemeente

ZENDING

- Dank en bid dat de naam van de Here Jezus groot wordt gemaakt over de hele wereld en dat de Heilige Geest over ons komt en ons – Bethelleden – kracht geeft om van de Here Jezus te getuigen in ons eigen dorp, in Friesland, Nederland, Europa en tot aan de uiteinden van de aarde.
- Dank en bid voor al de zendingswerkers (lange en korte termijn) van de gemeente. Dat ze Gods liefde en leiding ervaren in hun werk in hun gastland. Voor bescherming, gezondheid en Gods voorziening, vreugde en visie. Liefde voor de mensen waaronder ze werken.
- Dank en bid voor al de kinderen van onze zendingswerkers die in een ander land en andere cultuur opgroeien. Dat zij zich daar thuis en veilig voelen. Dat zij een relatie met de Here Jezus opbouwen.
- Dank en bid voor alle Thuisfrontteams van de zendingswerkers, zij vertegenwoordigen de zendingswerkers hier in Nederland en helpen in de zaken die nodig zijn. Dat zij enthousiast het werk voor de zendingswerkers kunnen doen. Dat er een optimale communicatie is met de zendingswerker.
- Dank en bid voor de aandacht voor zendingswerkers binnen de huiskringen. Dat de huiskringen een leuk contact hebben met de zendingswerkers en dat ze er voor elkaar zijn.
- Dank en bid voor het kernteam van het zendingswerk. Dat ze Gods wijsheid, creativiteit en leiding ervaren om een levendig, bruisend zendingswerk in de gemeente te creëren.

- Dank en bid voor het OM-project in Pakistan. Dat zij door evangelisatie en maatschappelijke hulp de mensen in de provincie Sanghar mogen bereiken. Bid voor Salim en Tehmina Niamat. Zij leiden dit project en zijn zendingswerkers van onze gemeente. Bid ook voor een goede communicatie met Pakistan.
- Dank en bid voor alle particuliere zendingsinitiatieven binnen de gemeente.
- Bid voor de voorbereidingen van de zomeracties van World Servants naar Zambia.
- Dank en bid dat we gemeentebreed een warm hart voor zending hebben.

LEIDING VAN ONZE GEMEENTE

- Dank voor Jacob Folkerts, Jacob Visser en Theo Struijs, voor bescherming van hen en hun families, voor wijsheid, kracht en sterkte om de gemeente te leiden.
- Bid voor wijsheid en inzicht bij het managementteam. Dat zij op een liefdevolle, Bijbels verantwoorde manier op aanvallen van de wereld, met betrekking tot onze ethische keuzes, reageren.
- Dank de Heer voor de trouw waarin Jur Zandbergen zich samen met Jolanda heeft ingezet binnen Bethel.
- We zijn enorm dankbaar dat God een goede opvolger voor Jur heeft gegeven. We zijn dankbaar voor Theo en dat hij zich samen met Wilma wil inzetten binnen Bethel om te dienen als manager Beleid & Organisatie.
- Dank dat de leiding en de gemeente echt bij het Woord van God blijft. Bid dat we leven in totale overgave aan de Here Jezus Christus.

- Dank en bid voor de eenheid bij de oudsten, taakgroepleiders en de gemeente en dat de Heilige Geest doorgaat met zijn onbegrensde en ondoorgroendelijke werk! Dat we vol vreugde en rust Zijn werk mogen doen.
- Dank God voor al de vrijwilligers binnen Bethel, die de Here God dienen door hun trouwe toewijding aan Hem.
- Dank de Heer voor de dingen die we nog wel kunnen doen binnen de gemeente.
- Bid voor bescherming van al onze gemeenteleden naar ziel, geest en lichaam. Dat er geen calamiteiten zijn. Dat er een engelenwacht om ons heen staat. (Psalm 91) Bid dat we onderling verbonden blijven nu we niet kunnen samenkomen.
- Bid voor onze relatie met de Heer, dat we trouw worden en blijven.
- Bid voor het einde van COVID-19, dat we weer kunnen starten met diensten voor jong en oud.

*U*w woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.

(Psalm 119:105 NBV21)



DONDERDAG 20 JANUARI

Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.

(Psalm 119:105 NBV21)

Velen van ons hebben dit vers als kind al geleerd. De woorden van de Heer verspreiden licht, waardoor we kunnen zien waarheen de weg leidt. In het donker heb je licht nodig om je weg te vinden. Daarbij moeten we beseffen dat een lamp in de tijd van het schrijven van deze Psalm geen 200 Watt bouwlamp was die 100 meter ver schijnt, maar een flakkerend olielichtje, dat amper twee stappen ver reikte. Dus je moest steeds weer een stap vooruitzetten, om te kunnen zien waar het volgende deel van de weg heen leidde. Zo werkt de Heer met Zijn woord meestal ook in ons leven: Hij laat geen kant en klaar uitgewerkt plan voor vijf of tien jaar zien, maar toont ons meestal maar één of twee stappen vooruit. Zodat wij in geloof een paar stapjes zetten en Hij ons weer een volgende stap kan laten zien. Het leert ons om te vertrouwen op Zijn aanwijzingen door de Bijbel en door de Heilige Geest. En het leert ons om elkaar daarbij te helpen en te ondersteunen.

06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond

19.00-20.00 u gebed voor Gemeentezorg, Muziek en Techniek

GEMEENTEZORG

- Dank voor de vele, heel erg betrokken vrijwilligers die zich van harte inzetten.
- Dank voor de vele zegenrijke momenten die er de laatste tijd geweest zijn in pastorale ondersteuning van menigeen die dat dat even nodig had.
- Dank voor de vele bezoekers die ouderen of zieken ontmoeten en bijstaan.
- Dank voor het koor 'Uit het hart' waar veel zegen mee verspreid wordt.
- Dank voor de Jeugd van Vroeger – die in kleine groepen (wat vaker) weer heeft kunnen opstarten (tot de lockdown).
- Dank dat het mogelijk is om zorg te bieden waar nodig, dat er mensen beschikbaar zijn, dat er een gebouw (Care Corner) is en financiën. Dat er programma's, materialen en dergelijke zijn waar we gebruik van kunnen maken om mensen te ondersteunen.
- Bid voor het herstel van de gezondheid van Tjallina en dat haar gezondheid tot Gods eer is.
- Bid dat de vluchtelingen binnen het Wegwijzers-project optimaal worden ondersteund en dat ze groeien in hun geloof.
- Bid dat we naar elkaar zullen omzien en oog zullen hebben voor mensen die eenzaam zijn. Juist in deze onzekere tijd.
- Bid voor de chronisch zieken en de ernstig zieken, dat ze hun hoop toch steeds weer op God mogen vestigen.
- Bid voor de deelnemers van Nieuw Leven, dat ze obstakels mogen opruimen en een (nieuwe) start mogen maken in hun geloof. Dat ze fundamenten onder hun geloof mogen leggen, die van eeuwigheidswaarde zijn.

- Bid voor de ouderen en eenzamen. Zeker voor diegenen waarbij de gezondheid achteruitgaat. Dat ze Gods aanwezigheid iedere keer weer mogen ervaren.
- Bid voor de mensen die rouwen en verdriet hebben. Bid dat ze zich bewust mogen zijn van Gods aanwezigheid, trouw en zorg.
- Bid voor de huwelijken, zeker ook voor die huwelijken waar spanning is. Bid dat Gods liefde mag overwinnen en gebrokenheid tot herstel komt.
- Bid voor de mensen die door de COVID-19-pandemie in financiële nood zijn gekomen doordat ze niet meer kunnen werken. Dat de Heer een weg voor hen bereidt van voorzienigheid.
- Bid voor Care Corner, dat dit niet alleen zal voorzien in materiële nood maar ook een plek zal zijn voor mensen met geestelijke armoede. Dat Care Corner een plaats mag zijn van Ontmoeting, een plek waar Jezus' woorden handen en voeten krijgen. De werkplaats in de kerk.

MUZIEK

- Dank voor de inzet van de teams, muzikanten en zangers die zo flexibel zijn geweest de afgelopen tijd.
- Dank voor de nieuwe liederen.
- Dank voor de onderlinge verbondenheid ondanks de lockdown.
- Bid voor de muziekteams. Dat ze plezier houden in het musiceren en aanbidden nu de gemeente niet in de zaal zit. Dat ze de focus op de Here Jezus houden.
- Bid voor wijsheid in de keuze van liederen nu we in een hele moeilijke tijd leven. Dat mensen thuis echt worden bemoedigd door de liederen.

- Bid voor het blijven bouwen aan sterke teams komend seizoen.
- Bid voor het vinden van nieuwe muzikanten en zangers op plekken waar het echt nodig is.
- Bid voor het kernteam en de leiders, voor wijsheid, kennis en inzicht.
- Bid voor nieuwe liederen die de gemeente mogen dienen.
- Bid voor creativiteit om toch in ontwikkeling te blijven.
- Bid voor creatieve oplossingen om elkaar te blijven ontmoeten en samen muziek te maken.
- Bid dat het verlangen om Hem te kennen nog groter wordt.

TECHNIEK

- Dank de Here God voor de medewerkers van de Techniek. Zij steken ontzettend veel tijd in de uitzendingen van programma's. Bid dat zij Zijn kracht en sterkte ervaren. Bid voor Zijn zegen.
- Bid dat we inzicht en wijsheid mogen ontvangen en krijgen voor het behouden en verbeteren van alle diensten die wij bieden.
- Dank de Heer voor Benjamin van Bekkum die sinds 1 januari coördinator Podiumtechniek is. Bid dat hij Gods zegen ervaart in de inwerkperiode en in zijn werk.
- Bid voor de gezinnen die achter alle medewerkers staan.
- Dank de Here God voor de rijkdom aan materialen die we binnen Bethel hebben om mensen op een eigentijdse manier over de Here Jezus te vertellen (beamers, tv-schermen, camera's, geluidsboxen etc.).

- 
- Bid daarnaast ook dat de materialen heel lang mee mogen gaan, omdat de meeste apparaten tweedehands zijn. In Deuteronomium 29:5 staat dat door de zegen van de Here, de kleren en schoenen die de Israëlieten in de woestijn aanhadden niet versleten of kapotgingen. Bid dit ook voor de apparaten. De ze niet kapotgaan of verslijten.
 - Dank de Here dat door goede techniek, wij de mogelijkheid hebben om in alle uitzendingen (diensten, bemoedigingen, studies en kinderwerk) contact te hebben met mensen over de hele wereld.
 - Techniek ondersteunt de vele manieren van de verkondiging van het Woord. Bid de Here God om de zegen over alle aspecten van de techniek (camerawerk, lichten, geluid, schermen etc., etc.)

*O*ns vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht daar steeds op gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

(2 Petrus 1:19 NBV21)



VRIJDAG 21 JANUARI

Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht daar steeds op gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

(2 Petrus 1:19 NBV21)

Als je een olielampje meeneemt in een donkere ruimte, duurt het even voordat je ziet wat er zoal in die ruimte staat. Maar gaandeweg wennen je ogen aan het schemerige licht en kun je steeds meer onderscheiden. Dit beeld gebruikt Petrus om aan te duiden, dat de woorden van de Bijbel steeds meer licht werpen op ons dagelijks leven. Daardoor kunnen we stap voor stap verder groeien naar Jezus toe, Hij die hier de Morgenster genoemd wordt. Ons hart, ons innerlijk zal door Zijn woorden steeds helderder verlicht worden, zodat we steeds meer zullen begrijpen van Zijn plan met ons en Zijn leven in en door ons. Heel de Bijbel is profetisch, elke keer wanneer een tekst ons hart raakt en ons aanspoort om in beweging te komen. Het mooie is: hoe meer je dat ziet, hoe groter je vertrouwen in Gods woord wordt. Daarom houdt Petrus ons ook voor om onze aandacht steeds op Gods woord gericht te houden en ons niet te laten afleiden door andere woorden, gedachten en meningen die helaas maar al te veel de ronde doen en ons willen afleiden.

06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond

19.00-20.00 u gebed voor Tiener- en Jongerenwerk

TIENERWERK

- Dank voor de trouwe inzet van de vele vrijwilligers in het Tienerwerk.
- Dank voor de activiteiten die we in de afgelopen tijd toch nog in Bethel hebben kunnen doen en waardoor wij veel tieners kunnen bereiken met het evangelie.
- Dank voor de tieners die we mogen bereiken door middel van X-Stream-meetings, Meeting Nights, Life Hurts God Heals en Square (Nights).
- Bid dat tieners staande mogen blijven in hun geloof, ondanks alles wat er op hen afkomt.
- Bid voor alle vrijwilligers dat ze moed blijven houden en vol enthousiasme in 2022 weer van harte willen dienen.
- Bid voor eenheid in de gemeente, zodat we samen om onze tieners heen kunnen staan en een nieuwe generatie toerusten als volgelingen van Hem.
- Bid voor de tienerkringleiders. Dat zij in deze 'roerige' periode contact weten te houden met de tieners.
- Bid voor mogelijkheden zodat tieners elkaar kunnen ontmoeten en samen zoeken naar de Heer.
- Bid voor de jeugd en tieners die door een moeilijke tijd gaan nu ze zo beperkt worden in de sociale omgang met hun vrienden. Velen kampen met eenzaamheid en depressieve gevoelens. Bid dat ze om hulp durven vragen en dat er een luisterend oor is.

JONGERENWERK

- Dank voor het feit dat Zijn werk met onze jongeren te alle tijden 'gewoon' doorgaat!
- Dank voor alle vrijwilligers binnen alle teams die afgelopen jaar elke keer weer met nieuwe ideeën kwamen en de schouders ondanks tegenslagen er elke keer weer onder zetten.
- Dank voor de jongeren die we mochten bereiken door de sportcommunity en door de diensten heen.
- Dank voor de jongeren die we de afgelopen maanden bij de Meeting Nights mochten ontmoeten.
- Dank voor de stappen die onze jongeren durven zetten in hun relatie met Jezus.
- Dank voor jongeren die juist in deze tijd meer verdieping in hun geestelijke levens hebben mogen ontvangen van God.
- Dank voor volwassenen die (geestelijk) omkijken naar onze jongeren en hen aan hun hand proberen mee te nemen richting Jezus.
- Bid voor al de jongeren binnen onze gemeente, dat ze op mogen groeien en bloeien in het geloof. Dat ze vanuit hun diepe relatie met de Here Jezus levenskeuzes zullen maken die Hem blij maken. Dat ze als christen kunnen blijven staan in deze maatschappij en zeker ook in deze onzeker tijd rondom de maatregelen van corona.
- Bid onze Heer dat er volwassenen mogen opstaan om zich (geestelijk) te ontfermen over onze jongeren. Onze jongeren hebben voorbeelden in discipelschap nodig.
- Bid dat de jongeren in deze tijd hun geloof behouden en juist meer van Hem mogen gaan zien en ervaren. Bid voor meer verdieping in hun relatie met Jezus.
- Bid voor de jongeren dat ze motivatie en discipline mogen ontvangen om zich op God te richten en blijven richten, zeker in deze tijd.

- Bid voor de jongeren die eenzaam zijn en geen veilige thuissituatie hebben. Bid voor hen die door deze tijd depressief zijn geworden.
- Bid voor geestelijke bescherming voor onze jongeren. Er wordt ontzettend aan hen getrokken in deze tijd, in deze maatschappij.
- Bid voor hen die door corona hun geplande toekomst heel anders hebben zien worden, dat ze visie van God mogen ontvangen om door te gaan.
- Bid voor de jeugd die wekelijks gaat evangeliseren door sport. Dat deze sportcommunity in samenwerking met Athletes in Action mag groeien in diepte en in aantal.
- Bid om een zegen voor het Radical-team dat richting het komende jaar de schouders er weer onder heeft gezet om mooie (live-)diensten te maken. Dat ze vele jongeren mogen bereiken met het evangelie.
- Bid voor de Meeting Nights dat we daar nog vele jongeren mogen ontmoeten in hun zoektocht naar Jezus.
- Bid dat de maatregelen weer zullen afnemen, zodat de jongeren elkaar en ons weer mogen ontmoeten bij activiteiten, Radical-diensten en de sportcommunity.

*W*ant de God die heeft gezegd:
"Uit de duisternis zal licht schijnen",
heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons
te verlichten met de kennis van zijn luister,
die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.

(2 Korintiërs 4:6 NBV21)



ZATERDAG 22 JANUARI

Want de God die heeft gezegd: “Uit de duisternis zal licht schijnen”, heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.

(2 Korintiërs 4:6 NBV21)

Deze tekst spreekt op vier verschillende manieren over het licht van God in ons leven. Het eerste gaat helemaal terug tot de eerste scheppingsdag, toen God zei: Laat er licht zijn (Genesis 1:3). Dat was Gods licht dat op aarde scheen, want de zon werd pas op de vierde dag gemaakt. Vanaf die eerste dag ‘schijnt’ God met Zijn heerlijkheid over Zijn schepping en ook over ons leven. We zien iets van die glorie in de pracht van alles om ons heen dat Hij geschapen heeft. Vervolgens heeft hij Zijn licht in ons hart doen schijnen, zodat we gezegend worden met Zijn aanwezigheid in ons beperkte en gebroken bestaan. Daaruit komt voort dat Hij ons innerlijk verlicht met de kennis van Zijn heerlijkheid, waarbij kennis nooit theorie is, maar altijd met relatie te maken heeft. En dan eindigt Paulus dit vers met Jezus Christus, die straalt als afspiegeling van Gods heerlijkheid. Daarom schrijft hij in vers 4 dat de gedachten van de ongelovigen door de satan zijn verblind, waardoor zij het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is. Laten we voor hen bidden en hun door ons leven iets laten zien van Christus’ heerlijkheid.

10.00-12.00 u Gebed/gebedswandelingen in eigen buurt of dorp .

Het volk dat in duisternis
ronddoelt ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen worden door
een helder licht beschenen.

(Jesaja 9:1 NBV21)



ZONDAG 23 JANUARI

Het volk dat in duisternis ronddoelt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.

(Jesaja 9:1 NBV21)

Dat volk waren de inwoners van Zebulon en Naftali, later Galilea genoemd. Doordat ze al eeuwen waren afgedwaald van God en er in de loop van de eeuwen zoveel heidenen temidden van hen waren komen wonen, was het geestelijk steeds donkerder geworden. En het is juist daar dat de Heer Jezus kwam wonen, in Kafarnaum, aan de internationale handelsroute. Hij kwam hen beschijnen met het heldere licht van Gods liefde en genade. Daar riep Hij Zijn discipelen één voor één: “Kom en volg Mij!” Ook veel van onze stads- en dorpsgenoten dolen geestelijk rond in de duisternis en wonen, leven zo in het donker. Wat een geweldige opdracht dat wij het licht van Christus op hun weg mogen laten schijnen, dat God hun door ons heen iets van Zijn heerlijkheid wil laten zien! Daarom tot slot van deze gebedsweek de oproep: SCHIJN! Schijn voor jouw Heer, laat Hem door jou heen stralen. De mensen om ons heen hebben dat zó nodig. Misschien ben jij wel de enige in hun omgeving van wie ze dat licht kunnen zien. Een grote verantwoordelijkheid. Maar ook een heerlijke uitdaging. “Heer, schijn maar in mij, schijn maar door mij heen. Help mij maar om in U te blijven. Dan zien anderen U in mij.”

In de ochtenddiensten afsluiting van de gebedsweek.



Bethel

www.bethel.nl/gebedsweek